

TIENEN

WWW.KERKENLEVEN.BE

ZONENIEUWS

Even voorstellen



Karel Loodts, pastoor

Als nieuwe pastoor in de parochie stel ik me even voor. Ik ben 57 jaar geleden geboren in Turnhout, opgegroeid met een broer en een zus in Tielen (met een L) in de Kempen. Hoewel ik gedoopt ben, de Eerste Communie en het Vormsel ontvangen heb en waarschijnlijk wel voor de Kerk getrouwd zou zijn, was het geloof geen fundament in ons gezin. Na een jarenlange zoektocht naar 'de zin van het leven' en woelige wtertjes doorzwommen te hebben, kwam ik uit bij Jezus Christus, de Verrezen en Levende Heer. In de Bijbel zegt Jezus: "Kom, volg Mij". Simpel eigenlijk, maar dat was voor mij toch een grote stap en ik vroeg me af: "Wat nu?" De twijfel verdween toen ik gelovige mensen leerde kennen. Een paar jaar na mijn bekering voelde ik in me de roeping om priester te worden en zo begon ik in 1994 de priesteropleiding in Nederland met de bedoeling om ooit in België te beginnen. De laatste twaalf jaar in Nederland werkte ik in Tilburg. Vorig jaar in september was het dan zover: België! Met goede moed begon ik in Diest,

met accent op Schaffen en Vleugt. Nadat uw geliefde pastoor en eredecken Joris Hardquest overleden was, ben ik op zaterdag een aantal keren in Onze Lieve Vrouw ten Poel geweest en ik zag meteen dat Tienen een mooie locatie is. Een paar weken geleden vroeg de bisschop aan me om in Tienen pastoor te worden. Vreugde en verdriet... Verdriet omdat ik in Schaffen, Vleugt en Diest moest vertrekken, vreugde omdat ik in Tienen mag beginnen.

Als je in het leven aan een nieuw hoofdstuk begint heb je moed nodig, maar als gelovige moet je het niet alleen doen. We hebben elkaar én ook Jezus Christus! Hij zegt: "Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen" (Joh,16,33). Het Evangelie is niet geschreven om alleen maar verteld te worden, we mogen ook meespelen. De eerste Christenen geven ons het voorbeeld. De woorden van Jezus "hebt goede moed" zijn geschreven in een tijd waarin de Christenen het niet gemakkelijk hadden. Ze werden vervolgd, soms gedood. Er was dan ook heel wat moed voor nodig om Christen te worden en te blijven. Toen Johannes deze woorden schreef was Jezus al jaren gestorven, maar... ook Verrezen! en ten Hemel opgestegen! Wij kunnen de Heer ontmoeten in de Heilige Mis, onder de Gedaanten van Brood en Wijn, en we horen Zijn woorden: "Hebt goede moed...". Kortom, de Heer is niet ver weg en Hij zegt ook vandaag tegen ieder van ons: "Ik ben bij je... Kom, volg Mij".

Hoewel ik nog niet iedereen persoonlijk ken, hoop ik u vroeg of laat ergens te ontmoeten.

Hartelijke groeten en Gods zegen,
Karel Loodts, pastoor