

## **Parochie H.Sacrament - Groenenhoek - Berchem**

### **Parochieraad van 9 juni 2011 - verslag**

---

**aanwezig:** Lieve Bastiaens, Denis Bernaerts, Jef Burvenich, Jan Cox, Rik De Vleeschauwer, Paul D'Hondt, Rita Gubbi, Jean-Marie Houben, Mia Kuyken, André Paessens, Gerda Renap, Ivo Sauviller, Peter Van Beek, Thea Van Gelder-Peeters, Angela Van Looveren, zuster Hedwig, Peter Verstuyft.

**verontschuldigd:** Paul De Bois, Francine Geens, Rita Van Gansen, Gerd Verstuyft, zuster Brems, Lieven Van den Eede, Doris Van der Aa, Walter Vermeylen.

---

### **Verslag van de vergadering**

**Bezinning:** Mia Kuyken leest een tekst voor van Manu Verhulst: over de rol van Maria en de plaats van de vrouw in de kerk.

**Vooraf:** Jean-Marie laat weten dat de pastoor nog voor onbepaalde tijd op rust is.

### **De parochie ons aller zaak !**

Onder deze titel beraden de aanwezigen zich over de toekomst van onze parochie. Lea Verstricht, medewerkster van het Centrum voor Christelijke Vorming (CCV) begeleidt ons in dit denkproces.

Twee visies over het begrip parochie:

- het concilie van **Trente (1545-1560)** roept de parochie in het leven als **juridische** structuur van de kerkorganisatie. De pastoor is de juridisch eindverantwoordelijke.
- het tweede **Vaticaanse concilie (1962-1965)**: het begrip gemeenschap van gelovigen krijgt een nieuw accent. De parochie wordt tevens beschouwd als een plaatselijke **gemeenschap van gelovigen**.

Beide visies geraken in onze tijd enigszins in konflikt. Al langer hoe meer parochies vallen zonder pastoor (of één pastoor heeft meerdere parochies) waardoor de unieke verantwoordelijkheid in de feiten een gedeelde verantwoordelijkheid wordt.

Deze gedachten moeten we op de achtergrond houden tijdens dit denkproces.

Aan de hand van vragen, schema's enz. wordt duidelijk welke soort parochie wij vormen, welke accenten wij leggen in onze pastorale aanpak, althans volgens de inzichten van de (beperkte) groep aanwezige parochianen op de parochieraad.

Wij vormen een (parochie)groep die eerder op zoek is naar onze christelijke indentiteit, we stellen ons veel vragen; zowel gericht naar binnen (de eigen parochie) als naar buiten (de bredere samenleving).

Welke vragen komen op ons af: zowel kerkelijk als maatschappelijk? En hoe willen wij als parochie daarop inspelen?

Enkele eerste indrukken (antwoorden):

- de kerk moet staan waar de mensen staan ...
- dino en dodo: allebei uitgestorven diersoorten
- wij voelen ons uiteindelijk niet verantwoordelijk voor de hele parochie (wel voor bepaalde beperkte onderdelen).
- er heerst een spanning tussen 'priesterkerk' en 'lekenkerk'
- hoe gaan we daarmee om?
- jongvolwassenen: zij wonen wel op het territorium van de parochie, zijn geëngageerd, maar staan onverschillig tegenover de 'kerk' de parochie ...
- contrast tussen 'feestelijke' liturgieën en 'wekelijkse' (koude) liturgie
- waarom haken 'trouwe' kerkgangers af ? ...

Een vruchtbare oefening. We wensen er een vervolg aan te geven op de parochieraad van september 2011. Lea Verstricht wordt gevraagd.

Varia

- het verslag van 3 maart wordt goedgekeurd
- Programmering van het Groene boekje : 24 augustus om 20u (Paul D'Hondt)
- zondag 9 oktober; nationale ziekendag + ziekenzalving
- 19 juni Sacramentsdag + monstrans
- dag van de vrijwilligers op 23 oktober
- aandacht voor de vakantieactie van Vincentiusvereniging (tweede helft van juni)
- de samenkomst van organisaties en bewegingen gaat akkoord om aan de HHF wat meer animo te geven en scharen zich achter het idee om de winst van de HHF te besteden aan het opfleuren van het PC (gebruiksvriendelijkheid ...)

### **Nieuwe data voor de OPR**

**dinsdag 20 september 2011**  
**donderdag 8 december 2011**  
**dinsdag 6 maart 2012**  
**donderdag 24 mei 2012**

verslag: rdv