

Parochie H.Sacrament/Groenenhoek
Parochieraad
Verslag van 9 december 2014

Aanwezig: Denise Bernaerts, Raoul Bertrand, Jozef Croes, Rik De Vleeschauwer, Gilbert Duffeler, Geens Francine, Rita Gubbi, Jean-Marie Houben, Gerda Renap, Lieven Van den Eeden, Rita Van Gansen, Luc Van Looveren, Paul Vandenbossche, zuster Hedwig Verbraeken, Peter Verstuyft, Gerd Verstuyft, zuster Vic Brems, François Van Genechten, Marie-Louise Van Beek, Lieve Tireliren.

Verontschuldigd: Lieve Bastiaens, Peter en Dries Van Beek, Erna Peeters (KSJ).

Gastspreeker: dominee Johan Visser

Verwelkoming door Peter Verstuyft, voorzitter parochieraad, bezinning door diaken Jean-Marie Houden, parochieverantwoordelijke.

Dominee Johan Visser, predikant van de protestantse gemeenschap van de Bexstraat.

Waar komt de 'hervorming' vandaan ?

Het begint bij Maarten Luther, een Duitse Augustijnermonnik. In 1517 maakt hij zijn grieven tegen de Romeinse aflatenpolitiek openbaar bekend aan de gevel van een kerk in Wittenberg. Hoewel het in beginsel nooit de bedoeling was van Luther een 'nieuwe kerk' te stichten, wel te hervormen, leidt zijn actie tot een breuk tussen Rome en vele Duitse bisdommen en vorsten. Het waren woelige tijden in Europa, niet enkel religieus, maar ook sociaal en politiek.

Vrij snel verspreidde de beweging zich over de Noordelijke regionen van Europa. Ook in Vlaanderen en vooral in Antwerpen kende de hervormers een grote aanhang.

In onze huidige tijd.

Uiteraard zijn protestanten 'christenen' net zoals katholieken. Ook de klassieke protestantse kerken kennen, vooral in het Noorden, een sterk verminderende belangstelling. Binnen het protestantisme kent men verschillende stromingen: Luthers, Calvinistisch, Anglicaans en de vrije kerken (evangelisch, pinksterkerken, enz.) Omdat de hervorming geen centraal kerkgezag aanvaardt, leidt dit ontegensprekelijk tot een sterke versplintering.

In de 19^{de} eeuw wordt in Europa de godsdienstvrijheid ingesteld. Door de sterke vervolging en verboden in de vorige eeuwen rest slechts een kleine protestantse minderheid in België over.

De Verenigde Protestantse kerken van België, waartoe ook dominee Visser behoort, en de Vrije Evangelische kerken (waaronder de talrijke 'garage- en winkelkerken'horen).

In Antwerpen telt men tussen 50 tot 75 gemeenschappen, vooral bij de 'nieuwe' Belgen.

De VPKB telt drie kerkgemeenschappen: de Bexstraat, de Sanderusstraat en de Winkelstraat (Olijfboom), Het Protestants Sociaal Centrum, pastoraat in gevangenis en ziekenhuizen, het Bijbelhuis.

In de dagelijkse praktijk is er heel wat samenwerking, ook met de katholieke christenen, zoals bv. met De Loodsen vzw (Sint-Jacobsmarkt).

Het protestants 'geloof'.

De kerkorganisatie is eerder 'democratisch' dan 'centralistisch' wat echter leidt tot een grotere versplintering, sterker nog dan in de katholieke kerk.

Uiteraard is ook het protestantisme gericht op God en Jezus de Christus.

De grote nadruk ligt op het bijbelse 'Woord', niet op het figuratieve of het rituele.

Dit heeft geleid tot sobere kerkinrichting en een centrale plaats van de bijbel ook in het dagelijkse leven. Ontmoeting met God gebeurt hoofdzakelijk via het woord, met een sterke nadruk op permanente vorming (Bijbelscholen). Engagement via diakonie (PSC). Wie een theologische (bijbelse) opleiding volgt, kan door de landelijke kerk erkend worden en wordt aldus 'beroepbaar'. Het is de plaatselijke gemeente die zijn predikant uitkiest en roept.

De kerkraad aan het woord.

De voorzitter van de KR, Paul Vandebossche, geeft toelichting bij de stand van zaken van het kerkgebouw, naar aanleiding van de commotie die ontstond ten gevolge van een artikel in de 'Passant'. Hij benadrukt dat er een 'kerkruimte' zal behouden blijven.

In de koude wintermaanden zal de verwarming op zondag een aantal uren opgezet worden, maar afgesloten bij het begin van de dienst.

Nieuws van het parochiecentrum (PC).

De installatie van de lift is financieel volledig afgerond, dankzij vele giften, eigen finances en subsidies door het district Berchem. De lening van de parochie is terugbetaald. Het PC is financieel gezond.

Een pijnpunt blijft natuurlijk de 'vrijwilliger'. Er wordt een suggestie gemaakt om de vrijwilliger deels te vergoeden. Dit is een delicate zaak die toch bekeken kan worden.

KWB.

Ruim honderd leden (niet allemaal even actief). Goede samenwerking met Femma.

Ziekenzorg.

In 2015 bestaat ZZ 60 jaar. Wordt gevierd op zondag 21 juni.

Het Hinkelpad.

De afbraak van de oude pastorie loopt vertraging op omdat één firma verzet heeft aangetekend.

PT aan het woord.

Onze parochie behoort nu tot de **dekenij Antwerpen-zuid**. Van Berchem tot aan de Rupel. Ronald Sledsens is de nieuwe deken. Hij bracht reeds een bezoek aan het PT. Hij deed drie suggesties:

- op zoek gaan binnen de parochie naar andere geloofskernen (bv. De Vosstraat, Gitschotelhof, scholen).
- benadrukken van onze sterke punten.
- samenwerking ontwikkelen met buurtparochies.

De deken zal voorgaan tijdens de mis van Sacramentsdag in juni 2015.

- mededelingen:
 - naamsopgave door vormelingen,
 - kerstviering wordt samen voorbereid,
 - een zwarte priester zal af en toe voorgaan in onze kerk,
 - sterzingen: KWB + vormelingen op 3 januari
 - Damiaanactie op 25 januari,
 - Oecumenische dienst op zaterdag 24 januari 2015,

Tot slot : er moet een alternatief gezocht worden voor de HHF van 2015. Het PC bestaat dan 25 jaar. Is dit te combineren ? Tijdens de volgende parochieraad willen we dit punt aanpakken.

Volgende parochieraad op dinsdag 10 maart 2015 om 20u.

Verslag: rdv