

Opdrachten deuren

Peertje (kelder): Welkom in de kelder! Het kan hier heel donker zijn. Gelukkig brandt er altijd een lampje aan het plafond voor wat licht. Ook in je leven kan het donker zijn, als je verdrietig bent, boos of alleen. In het huis van het geloof is er dan altijd het lichtje van God dat het donker minder donker maakt. Heb jij al eens gevoeld dat God dicht bij je is wanneer je verdrietig bent?

Jouw opdracht: Schrijf op de cirkeltjes die je in deze envelop vind op de rand "Ik ben bij je".

Voorbeeld:



Je mag de cirkeltjes ook verder versieren. Neem een theelichtje, haal het theelichtje uit het bakje, leg het cirkeltje in het bakje. Zet het theelichtje op het cirkeltje terug in het bakje. Zet het geheel in een glazen potje. Geef straks iedereen een theelichtje mee naar huis. Dat mogen ze dan aansteken als ze het moeilijk hebben als teken dat God bij hen is. (Als het theelichtje lang brandt, verschijnt de boodschap op het theelichtje.) Klaar? Ga dan iemand anders helpen met zijn opdracht.

Auto (garage): Welkom in de garage! Hier staat de auto waarmee we vaak de wereld intrekken. Ook met ons geloof is het goed om de wereld in te trekken. Iedereen mag weten wat er in het huis van het geloof gebeurt! Vertel jij op school over jouw misdienaarsgroep?

Jouw opdracht: Maak een mooie affiche waarop je jouw misdienaarswerking voorstelt.

Klaar? Ga dan iemand anders helpen met zijn opdracht.

Kat (kattenluik): Welkom in het huis van het geloof! Je bent binnengekomen langs het kattenluik. Niet de meest gebruikelijke weg maar dat moet niet! Wie je bent en waar je vandaan komt, het maakt niet uit. In dit huis ben je altijd welkom! Voel jij je welkom in je misdienaarsgroep?

Jouw opdracht: Maak samen met degene die langs de voordeur binnenkwam een mooie affiche om iedereen welkom te heten in jullie misdienaarsgroep/kerk. Klaar? Ga dan iemand anders helpen met zijn opdracht.

Deurbel (voordeur): Welkom in het huis van het geloof! Je bent binnengekomen langs de voordeur. In dit huis staat de deur altijd open voor iedereen. Iedereen is hier welkom.

Jouw opdracht: Maak samen met degene die langs het kattenluik binnenkwam een mooie affiche om iedereen welkom te heten in jullie misdienaarsgroep/kerk. Klaar? Ga dan iemand anders helpen met zijn opdracht.

Oven (keuken): Welkom in de keuken! Vind je ook niet dat het hier heerlijk ruikt? Samen aan tafel genieten van lekker eten kan een echt feest zijn. Daarom delen we in de eucharistie samen het brood. Weet jij wat we vieren tijdens de eucharistie?

Jouw opdracht: Maak samen met een begeleider een lekkere fruitsappencocktail voor iedereen. Vergeet niet de glazen mooi te versieren! Klaar? Ga dan iemand anders helpen met zijn opdracht.

Zetel (zitkamer): Welkom in de zitkamer! Hier mag ieder die wil zich laten neerploffen in de zetel. Wat hij of zij ook wil vertellen, in dit huis van het geloof is er altijd iemand die wil luisteren. Kan jij goed luisteren?

Jouw opdracht: Luister eens goed naar de anderen en ga diegene helpen met zijn opdracht die het het moeilijkste heeft.

WC (toilet): Welkom op het toilet! Hier kan je heel rustig alleen zijn. Maar in dit huis van het geloof hoef je niet in dit kleinste kamertje weg te kruipen om alleen te zijn met je zorgen en je verdriet. Hier is altijd iemand die je wil troosten. Hoe probeer jij iemand die verdrietig is te troosten?

Jouw opdracht: Maak een mooie kaart met een tekstje op om te sturen naar iemand die verdrietig is. Klaar? Ga dan iemand anders helpen met zijn opdracht.

Douche (badkamer): Welkom in de badkamer! Hier kan je al het vuil van je afspoelen. De badkamer van het huis van het geloof is bijzonder. Hier kan je het vuil van je binnenkant afspoelen. Dat is wat er gebeurt tijdens de biecht of een verzoeningsgesprek. Daarna voel je je een nieuw mens. Ben jij al eens gaan biechten?

Jouw opdracht: Stel je voor: je wordt vandaag opnieuw geboren. Maak je eigen geboortekaartje. Wat staat er op? Heb je een andere naam? ... Klaar? Ga dan iemand anders helpen met zijn opdracht.

Bed (slaapkamer): Welkom! In de slaapkamer! Hier kan je helemaal tot rust komen. Als je wil bidden, maak je het ook rustig in jezelf zodat je met God kan praten. Doe jij dat wel eens?

Jouw opdracht: Richt een mooi plekje buiten of in het lokaal in waar je rustig kan worden en je met de hele groep straks de activiteit kan afsluiten met een Onze Vader. Klaar? Ga dan iemand anders helpen met zijn opdracht.

Schatkist (zolder): Welkom op de zolder! Hier staan heel wat vergeten schatten. Kijk maar eens goed rond op de zolder en ontdek al het moois hier. Ook de mooie schatten van ons geloof durven we al eens te vergeten. Tijd nemen om geregeld op de "zolder van ons geloof" rond te snuffelen kan heel mooie dingen naar boven brengen. En het wordt nog leuker als je die schatten van het geloof kan delen met anderen! Praat jij soms over je geloof met anderen?

Jouw opdracht: Ga op zoek naar de schat. Wanneer je hem vindt, mag je de schat niet voor jezelf houden. Een gedeelde schat is toch zoveel leuker?! (in de schatkist zitten snoepjes, koekjes, iets lekkers om uit te delen aan alle leden) De schat gevonden? Ga dan iemand anders helpen met zijn opdracht.