

Het **ontvangen van het doopsacrament** is meer dan het vieren van het nieuwe leven, het toewensen van geluk aan je kindje of een familiale samenkomst rondom het nieuwe gezinslid. Een kindje laten dopen is het laten thuis komen in een gemeenschap van mensen, de Kerk, verenigd rond God en Jezus. Een **gave en opgave**. Een goede voorbereiding is dan ook nodig.

De voorbereiding op het doopsel

Het **EERSTE CONTACT**. Wanneer ouders verlangen om uw kindje te laten dopen, neem je contact op met diaken Geert Verbustel (0475 80 26 19, diaken.geert@gmail.com). Dit eerste contact vindt best plaats minimum zo'n drietal maanden voor de doopviering.

De **INSCHRIJVING**. Na het eerste contact kunnen ouders verder nadenken over de keuze voor het doopsel en het bijkomend engagement. Na de inschrijving worden de ouders uitgenodigd voor de eigenlijke doopvoorbereiding. In een wekelijkse nieuwsbrief (10 weken) vernemen de ouders meer over geloof en Kerk.

De **EERSTE CATECHESE**. Na een kennismaking met de ouders, peters en meters van andere dopelingen, wordt er gesproken over de motivatie voor het doopsel. Aan de hand van het Emmaüsverhaal ontdekken we hoe Jezus met ons op weg gaat.

Dit gaat door op een maandagavond of op een dinsdagavond (Sint-Annakerk in Denderleeuw) om 19u00.

De **TWEEDE CATECHESE**. Ouders, peters en meters komen samen op een zondagvoormiddag (9u30) om stil te staan bij het verloop van de doopviering en de betekenis van de symbolen en de teksten. Aansluitend wordt er samen eucharistie gevierd waarin de kinderen een zegen ontvangen. Dit gaat door in de Sint-Annakerk (Leeuwbrug – J. Verhavertstraat) te Denderleeuw.

De doopviering

U kunt kiezen voor een doopviering buiten de eucharistie (zondagnamiddag om 14u00) of een doopsel dat plaatsvindt tijdens de eucharistieviering op zondag.

- ❖ Sint-Pietersbandenkerk in Welle
 - Zaterdag om 18u00 (elke 1e en 3e zaterdag van de maand) – tijdens de eucharistie.
 - Zondag om 14u00 (elke 3e zondag van de pare maanden)
- ❖ Sint-Martinuskerk in Kerksken
 - Zondag om 14u00 (elke 2e en 4e zondag van elke maand)
- ❖ Sint-Amanduskerk in Denderhoutem
 - Zaterdag om 18u00 (elke 2e en 4e zaterdag van de maand) – tijdens de eucharistie.
- ❖ Sint-Annakerk (Leeuwbrug) in Denderleeuw
 - Elke zondag/hoogdag om 11u00 – tijdens de eucharistie
 - Zondag om 14u00 (elke 3e zondag van de onpare maanden)
- ❖ Sint-Gorikskerk te Haaltert
 - Elke zondag/hoogdag om 9u30 – tijdens de eucharistie



Bijdrage doopvoorbereiding: 25,00 euro.

Rek. nr. BE12 7350 0599 5392 van vzw Pastorale Werking van de Parochie Heilige Amandus Denderleeuw/Haaltert.

Inschrijven en betalen kan via deze link of de QR-code:

<https://app.clubcollect.com/forms/nl-BE/dooppastoraal-sint-a/inschrijving-dooppastoraal>

Contactgegevens

Diaken **Geert Verbustel**, diaken.geert@gmail.com, 0475 80 26 19. (aanvragen)

Doopcatechist **Wim Van Nieuwenhove**, wim.van.nieuwenhove@gmail.com

Pastoor **Luc Verhasselt**, pastoor.luc@skynet.be



*Je bent zo kostbaar in mijn ogen,
zó waardevol:*

Ik hou van jou.

(Jes. 43,3)



HET DOOPSEL

HEILIGE AMANDUSPAROCHIE DENDERLEEUV/HAAALTERT



Wellicht ben je net ouder geworden, of misschien zijn jullie zelfs nog in 'blijde verwachting'. Wij feliciteren jullie nu reeds van harte met het nieuwe levenswonder dat jullie mogen aanschouwen.

Als u eraan denkt om uw kindje te laten dopen, heten we u **van harte welkom in onze parochie.**

Dopen betekent: opname in de geloofsgemeenschap en de intentie uitspreken om als gelovige door het leven te gaan.

'Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling: doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest' (Mt 28,19)