

Pasen — Verrijzenisondag 01/04/2021

Evangelielezing volgens Johannes (20, 1-9)

Op de eerste dag van de week, heel vroeg in de morgen, wanneer het nog donker is, gaat **Maria van Magdala** naar het graf, waarin Jezus begraven is.

Daar ziet zij dat de steen voor het graf weggerold is. Ze loopt snel naar Petrus en Johannes. *'Ze hebben de Heer uit het graf gehaald!'*, zegt ze, *'Waar zouden ze Hem neergelegd hebben?'*

Wanneer **Petrus en Johannes** dat horen lopen ze vlug naar het graf. Johannes loopt sneller dan Petrus en komt het eerst bij het graf aan. Hij kijkt in het graf en ziet de linnen windsels liggen. Maar hij gaat niet naar binnen. Wat later komt Petrus bij het graf aan. Hij gaat meteen naar binnen. Hij ziet de doeken liggen. Hij ziet ook dat de doek die het hoofd van Jezus bedekte, niet bij de andere doeken ligt: die is opgerold en ligt helemaal apart. Dan pas gaat ook Johannes het graf naar binnen. Hij ziet en komt tot geloof.

Ze begrijpen dan nog niet wat de Schrift zegt:

Hij moet uit de doden opstaan.

In deze evangelietekst reageren de drie personages heel verschillend op het lege graf:

Maria Magdalena: kon het blijkbaar niet nalaten nog eens naar het graf te gaan kijken. Ze blijft vasthangen in de droefheid om Jezus' dood.

Petrus: wil controleren en verifiëren en raakt misschien verstart door te veel te analyseren met het verstand.

Johannes, de beminde leerling: hij zag het leven en kwam tot geloof.



Stilstaan bij de evangelietekst

Opdracht: vullen jullie de juiste woorden in:

Zwachtels — Petrus — Graf — Donker — De door Jezus beminde leerling

..... : De evangelist Johannes koppelt dit aan de afwezigheid van Jezus. Zo was het wellicht niet alleen uiterlijk, maar ook in het leven van Maria van Magdala en van de andere leerlingen, wegens de dood van Jezus.

..... : Normaal werden gekruisigden begraven in een voor misdadigers, tenzij hun lichaam opgevraagd werd bij de rechter, die het vonnis geveld had. Het lijk moest dan voor zonsongang begraven worden. Burgers die eigen grond bezaten lieten vaak in de rotsen van hun veld of tuin een uithouwen, waar zij en hun familieleden na hun dood op een rustbed konden worden bijgezet. Na het bijzetten van een overledene, werd de rotsopening door een zware steen afgesloten die men door een kleiner rotsblok op zijn plaats hield.

.....: Doorgaans ziet men in hem de evangelist Johannes. Tegenwoordig zegt men ook dat deze leerling het model is van de ideale leerling, een voorbeeld voor elke gelovige.

.....: Met de mededeling dat deze zich in nog het graf bevinden en dat het doek dat zijn hoofd had bedekt netjes opgerold is, wil Johannes wellicht aantonen het lichaam van Jezus niet werd geroofd.

.....: Dit was de naam die Jezus gaf aan Simon, zijn eerste leerling. Het woord '.....' betekent 'rots'. Jezus vond hem duidelijk een 'kei' van een man. Hij was een visser uit Betsaida. Hij was een broer van Andreas. Hij was getrouwd en woonde in Kafarnaüm. Hij werd de belangrijkste in de groep apostelen.

Betekenis van Pasen

Met Pasen gaan we weg van de dood, naar het leven, waar Jezus is.

Door Jezus' verrijzenis weten we dat de dood niet het einde is, Jezus leeft!

Alleluia!



Nog enkele vraagjes bij Pasen

- Kende jij reeds donkere, verdrietige momenten ?
- Hoe en door wie werd je getroost ?
- Kan je geloof in Jezus je ook helpen/troosten wanneer het moeilijk is ?
- Maakt het geloof je ook blij en vreugdevol ?

Kan je bij elke vraag een voorbeeld geven ?

Doe-opdracht

Zoek een mooie kei (symbool van de steen voor het graf) en schrijf erop "Jezus leeft". Die kei krijgt een plek in je gebedshoekje.



*Jezus leeft!
Zalig Pasen!*

Jezus,
help me niet te blijven stilstaan
bij wat dood en donker is
maar U, de verrezen Heer,
te zoeken en te ontmoeten
in het leven,
U te ontmoeten
in de vele liefdevolle mensen
om me heen,
in hun belangeloze inzet
en dienstbaarheid
voor hen die het moeilijk hebben.
Amen.