



# Prikje bij zondag 1 mei 2022

## Het verhaal gaat verder

Marcus schrijft in zijn paasevangelie:  
“Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen:  
Hij gaat u voor naar Galilea;  
daar zult ge Hem zien,  
zoals Hij u gezegd heeft.”

Daar waren ze dan,  
terug op de plaats waar hun verhaal met Jezus begon,  
een verhaal dat op een gruwelijke manier eindigde.  
Ze hadden de draad van hun oude leven weer opgepakt.  
Alles was terug zoals het vroeger was.

Tot op die ochtend.  
Na een hele nacht vruchteloos vissen  
kwamen ze moedeloos aan land.  
Iemand moedigde hen aan om het nog eens te proberen,  
om het eens over een andere boeg te gooien.  
“Doe het eens anders” zei Hij.  
Het succes bleef niet uit.

Hadden ze dit niet eerder meegemaakt?  
Helemaal in het begin, bij hun eerste ontmoeting met Jezus?  
“Ik zal vissers van mensen van jullie maken” had Hij toen gezegd.

Toen zei Johannes: Het is de Heer”  
“Toen zij aan land waren gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur  
was aangelegd met vis erop en brood” schrijft hij later.

Een vers ontbijt op een nieuwe morgen, door Hem bereid.  
Een nieuw begin.  
Het verhaal gaat verder.

*Luc Beeldens*