



Prikje bij zondag 10 maart 2024

Vierde zondag in de veertigdagentijd

Opkijken naar het licht

Mensen zoeken voorbeelden, wegwijzers,
andere mensen die je pad verlichten
en waarnaar je kan opkijken ...

In de zevende eeuw voor Christus.
plegen priesters en volk gruweldaden
en ontheiligen de tempel.
Ze lachen daarenboven Gods boodschappers uit.
Dat alles maakt God heel kwaad:
de heersende Babyloniërs branden Jeruzalem plat
en deporteren de overlevenden naar Babylon.
Zeventig jaar later moeten de Babyloniërs plaats maken
voor de Perzische koning Cyrus.
Hij laat de bannelingen terugkeren naar Jeruzalem
en bouwt de tempel herop.
God is immers barmhartig, Hij blijft niet boos.
Het Bijbelse volk zet de heidense Cyrus op een pedestaal
en noemt hem *Messias* (of *gezalvde*).

Zeven eeuwen later zien sommige joden
in Jezus van Nazaret een nieuwe *Messias*.
Hij lijkt zo op God dat ze
Hem *Zoon van God* noemen.
Zichzelf noemt Hij liever *Mensenzoon*.
Liefde is zijn drijfveer.
Hoog verheven wordt Hij op een kruis
en daarna in de hemel.
Golgotha is zijn voetstuk.
Ieder die in Hem gelooft, zal voor altijd leven,
zegt Johannes.
Hij kwam naar de wereld om mensen te redden,
Hij is bij wijze van spreken het ware *licht* voor alle mensen.

Mia Verbanck