



Prikje bij zondag 11 februari 2024

Menselijke nabijheid en warmte

Toen corona bij ons uitbrak,
moesten we binnenblijven en contact mijden.
Onze angst voor besmetting was groot.
Wie getroffen werd, moest in quarantaine.

Aan den lijve hebben we ondervonden
dat we snel geïsoleerd geraakten,
dat audiovisueel contact
via beeldschermen tekort schoot,
dat mensen aanraking en knuffels nodig hebben.

Twee jaar lang heeft het covidvirus
ons leven overhoop gehaald.
Mondneusmaskers, desinfecterende handgel,
goede ventilatie, afstand houden,
testen, vaccins en inentingen,
contacten vermijden ...
Er was een heel arsenaal maatregelen.

Sommige mensen belandden in intensieve zorgen.
Wereldwijd lieten 6,5 miljoen mensen het leven.

Onze beleving van corona helpt ons de bange reactie
van mensen in de Bijbelse verhalen beter te begrijpen.

Nog dit: de zieke mens vertrouwde op Jezus.
Hij haalde de *zieke* uit zijn isolement
en bracht hem van een figuurlijke *dood*
terug naar het *leven*.

Over zijn spreekverbod
hebben we het een andere keer.

Mia Verbanck