



Prikje bij zondag 25 augustus 2024

Welke keuze maken wij?

De revolutie van mei '68
streed voor vrijheid en zelfbeschikkingsrecht.
Een kleine cascade werd een grote waterval.
De ene keuze volgde de andere op.
“Moe van het moeten kiezen, op zoek
naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking”
werd een bestseller in 2005.
Hoe omgaan met het overaanbod van
keuzes en prikkels?

De vorige generaties leken eerder
in de voetsporen te treden van hun
ouders en grootouders.
Nu moest men om de haverklap leren kiezen,
voor kleine en grote dingen.

Ook in de Bijbel staan mensen vaak voor keuzes.
Aan de grens van het Beloofde Land stelde
Jozua, de opvolger van Mozes,
de Israëlieten voor de *fundamentele* keuze
welke god ze zouden volgen.
Unaniem kozen ze trouw voor de God
die hen uit Egypte leidde.

En als vele volgelingen Jezus verlieten,
stelde Hij de twaalf de pertinente vraag
wat zij gingen doen.
Simon Petrus aarzelde geen seconde:
'Heer, naar wie zouden wij toe moeten gaan?
U spreekt woorden die eeuwig leven geven!
Wij geloven in U.
Wij weten dat U door God zelf gestuurd bent.'

Mia Verbanck