

## **Prikje bij zondag 31/01**

Naar de ene mens wordt geluisterd.  
Hij of zij heeft iets te zeggen,  
dwingt *ontzag* af.  
De woorden van een andere  
worden onder de mat geveegd.  
Hoe komt dat toch?

De lezingen van zondag  
zeggen dat mensen die  
– in Gods naam – spreken,  
indruk maken en met *gezag* spreken.  
Zoals Mozes en Jezus.

Levende God,  
geef ons woorden in de mond  
die doordrongen zijn van uw Geest,  
in de lijn van Jezus Messias,  
uw Zoon en onze Broeder.  
Amen.

*Mia Verbanck*