



Vakantieprikje bij zondag 31 juli 2022

Hoe te leven?

Niemand ontkomt aan die vraag.
De lezingen schuiven antwoorden voorop.

“Alles gaat voorbij,” zegt Prediker.
“Er is niets dat blijft.
Het is allemaal zinloos.
Een mens werkt hard,
met wijsheid, met verstand
en met kennis van zaken.
Maar hij moet uiteindelijk alles achterlaten
voor iemand die er niets voor gedaan heeft.”
Een negatieve boodschap.
Wat je voor anderen betekende,
gaat nooit verloren.
De schrijver pleit ervoor om
van het goede in het leven te *genieten*
zo lang het kan
en zo veel als mogelijk is.

Jezus zegt dat veel bezitten
geen oplossing is.
“Pas op voor het verlangen naar steeds meer bezit.
Kijk daarvoor uit.
Je kunt heel veel bezitten,
maar je leven kun je nooit bezitten.
Iemand die alleen maar leeft om rijk te worden,
heeft wel heel veel bezit,
maar bij God heeft hij bijna niets.”

In de vakantie hebben we meer tijd
om stil te vallen en
onze keuzes in vraag te stellen.
Hebben Prediker en Jezus
ons iets te zeggen?
Hoe komen we dicht bij God?

Mia Verbanck

