



Prikje bij zondag 8 januari 2023

Feest van de Openbaring

Eenvoudige herders kwamen
eerst bij de kribbe aan.
Jezus kwam voor *gewone* mensen.
“Hij zal zorgen voor het volk van God,
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.”,
zo zegt Matteüs.

Na hen komen er nu magiërs aan de beurt,
natuurwetenschappers,
wijzen uit het Oosten.
Een bijzondere ster, licht van God leidt hen.

Koning Herodes voelt zich bedreigd,
hij ziet in het kind een concurrent
en staat het jongetje naar het leven.
De drie wetenschappers zijn diep getroffen,
ze stellen hun hart open,
ze knielen in alle *eenvoud* voor hem neer
en eren hem met dure geschenken:
goud, wierook en mirre.

In een droom geeft God hen in
niet naar Herodes terug te keren.
Geraakt door de ontmoeting met het Kind,
keren ze ten diepste veranderd
naar huis terug.

Eeuwige God,
geef ons de eenvoud van de herders
en de deemoed van de wijzen.
We willen ons hart openstellen
voor Jezus.
Help ons uw ster te volgen
en uw boodschappen te verstaan.
Amen.

Mia Verbanck