



OVER HET WAAIEN VAN DE GEEST

Inleiding

Het corona-virus houdt ons niet tegen! Wij blijven ons voorbereiden op onze intrede in de Kerkgemeenschap door ons Vormsel. We kunnen wel niet samenkomen, maar er zijn andere methodes om ons voor te bereiden op deze grote stap.

In de bijeenkomst van 14 maart zouden we het gehad hebben over 3 onderwerpen:

- waarom ziet een eucharistieviering eruit zoals we dat tijdens de familievieringen konden ervaren;
- wat gebeurt er tijdens mijn vormselviering;
- waarom praten we in die viering over de Heilige Geest? Wat bedoelen we daarmee?

We beginnen met het laatste: over de Heilige Geest. Gelovigen zeggen wel eens dat de Geest hen 'in vuur en vlam' zet. Het geeft hen goesting om over Jezus te praten en om aan het werk te gaan, om iets te doen voor elkaar. Vraag daarom aan je mama of papa om op de kast of de tafel waaraan je werkt een kaarsje te doen branden. Fascinerend hé, zo een vlammetje dat licht en warmte geeft. Het geeft ook jou energie.

Opdracht 1 : Bijbelverhalen over de Heilige Geest

Er zijn meerdere verhalen in de Bijbel die ons iets vertellen over de Heilige Geest. Laten we die eerst lezen.

Johannes 20, 19-22 over het ontvangen van de Heilige Geest

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: 'Vrede!' Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. 'Vrede', zei Jezus nogmaals. 'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.' Na deze woorden ademde Hij over hen. 'Ontvang de heilige Geest', zei Hij.

Brief van Paulus aan de Galaten 5, 22-23 over de gaven van de Heilige Geest

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Andere teksten

Je kan mama of papa ook laten zoeken naar de brief van Paulus aan de Korintiërs 12,4.7-11 of naar de brief aan de Romeinen 12,6-8: ook daarin staat een opsomming van gaven van de Heilige Geest.

Opdracht 2 : begrijpen van deze Bijbelteksten

In het eerste verhaal stellen we vast dat de leerlingen van Jezus na zijn terechtstelling schrik hadden en zich in een lokaal opsloten. In hun ervaringen over Jezus en over wat er gebeurd was met hem, kwam plots de ervaring dat hij bij hen was.

Vraag: hoe groeten jullie elkaar?

Vraag: Jezus begroet zijn leerlingen met 'vrede'. Wat bedoelt hij daarmee?

.....

De ervaring van zijn aanwezigheid onder hen bracht hen tot rust: de angst was nu onder controle. 'Ik zend jullie', schreef Johannes later: nu de angst onder controle was, konden zij weer naar buiten om over Jezus te vertellen en wat Hij voor hen betekende.

Vraag: denk eens na over een situatie waarin jij bang was, en hoe je die angst onder controle kreeg. Wie of wat heeft je daarin geholpen? Vul het tekstvak op de volgende bladzijde aan.

Ik was bang omdat

Ik had geen schrik meer nadat

In de brief aan de Galaten beschrijft Paulus een aantal 'gaven' die als een geschenk van de Heilige Geest omschreven worden, en die voor ons een uitdaging zijn: gelovige mensen laten zich door de Heilige Geest 'begeesteren' om liefdevol, vreugdevol, vredebelievend, geduldig, vriendelijk, goed, in vertrouwen, zachtmoedig en beheerst tussen de mensen te staan.

Opdracht: Begrijp je al deze woorden? Vraag anders even aan mama of papa wat ze betekenen. Dan kan je onderstaande opdracht uitvoeren.

Je vindt hieronder aan de linkerkant een aantal situatieschetsen. Kan je hun nummer met een lijn verbinden met de gaven van de Geest die in de rechterkolom staan?

Een vriend is gevallen; het is alsof ik zelf de pijn voel	1	• Liefde
Er is een feestje; er wordt gezongen en gelachen en er is een goeie sfeer	2	• Vreugde
Op een wandeling is er iemand die niet kan volgen: we wachten	3	• Vrede
Iemand belooft voor jou iets te doen. Ik ben er gerust in: wat hij beloofde zal ook gebeuren	4	• Geduld
Iemand staat zijn plaats af op de bus voor een oudere vrouw	5	• Vriendelijkheid
Ze waren geen vrienden; toch kon de leerkracht ze met elkaar verzoenen	6	• Goedheid
In een winkel zag ik iets liggen wat ik altijd al had gewild maar niet echt nodig had; ik kon mij bedwingen om het te kopen	7	• Vertrouwen
Met een aantal mensen wachten we op de bus. Als de bus aankomt en de deuren gaan open, steek ik niet voor maar wacht ik rustig mijn beurt af om in te stappen	8	• Zachtmoedigheid
Ik leende geld aan iemand, maar ik vertrouw erop dat ik het zeker terugkrijg	9	• Zelfbeheersing
Iemand van de klas vergat thuis zijn boterhammen. Ik liet hem een boterham uit mijn brooddoos kiezen.	10	

Conclusie: In de bijbel zijn nogal wat tips te vinden over hoe we met de mensen moeten omgaan om samen-leven harmonieus te laten verlopen en mensen kansen te geven. Ter herinnering:

Op onze tocht door Brussel kregen we nog een aantal suggesties mee in de vorm van de 8 werken van barmhartigheid. Ken je ze nog? Schrijf je ze nog eens op:

- | | |
|----|----|
| 1. | 5. |
| 2. | 6. |
| 3. | 7. |
| 4. | 8. |
-

Mozes kreeg op de Sinaïberg 10 leefregels mee. Ken je ze nog?

- | | |
|----|-----|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |
-

Geloven in Jezus betekent dat we iets moeten DOEN

Zo, nu we weten wat Jezus van ons verlangt en hoe we ons moeten gedragen, is er nog een derde opgave die we in de eerste tekst gelezen hebben: Jezus zendt ons. Wij moeten niet bij de pakken blijven zitten, we moeten iets doen. We moeten de handen uit de mouwen steken om in onze leefwereld kansen te scheppen voor iedereen opdat alle mensen zich gelukkig zouden voelen.

Hieronder en op de volgende bladzijde vind je een aantal 'doe-kaartjes': eentje voor elke dag van de week.

Vraag: schrijf in uw doe-kaartje wat jij gaat doen. Wie ga je helpen. Op welke manier.

Na een paar dagen kijk je na of je gedaan had wat je beloofde te doen. Als dat zo is, mag je in het verkeerslicht het rode en het gele licht zwart kleuren. Anders kleur je niets: je wacht tot je gedaan hebt wat je beloofde.

Mijn 'doe-kaartje'

Hoe kan ik anderen helpen?

Wie ga ik helpen?

.....
.....

Wat ga ik doen?

.....
.....
.....

Als je deze opdracht hebt uitgevoerd mag je hier de datum schrijven en het rode en gele licht doven door het zwart te kleuren

.../.../.....



Mijn 'doe-kaartje'

Hoe kan ik anderen helpen?

Wie ga ik helpen?

.....
.....

Wat ga ik doen?

.....
.....
.....

Als je deze opdracht hebt uitgevoerd mag je hier de datum schrijven en het rode en gele licht doven door het zwart te kleuren

..../..../.....



Mijn 'doe-kaartje'

Hoe kan ik anderen helpen?

Wie ga ik helpen?

.....
.....

Wat ga ik doen?

.....
.....
.....

Als je deze opdracht hebt uitgevoerd mag je hier de datum schrijven en het rode en gele licht doven door het zwart te kleuren

..../..../.....



Mijn 'doe-kaartje'

Hoe kan ik anderen helpen?

Wie ga ik helpen?

.....
.....

Wat ga ik doen?

.....
.....
.....

Als je deze opdracht hebt uitgevoerd mag je hier de datum schrijven en het rode en gele licht doven door het zwart te kleuren

..../..../.....



Mijn 'doe-kaartje'

Hoe kan ik anderen helpen?

Wie ga ik helpen?

.....
.....

Wat ga ik doen?

.....
.....
.....

Als je deze opdracht hebt uitgevoerd mag je hier de datum schrijven en het rode en gele licht doven door het zwart te kleuren

..../..../.....



Mijn 'doe-kaartje'

Hoe kan ik anderen helpen?

Wie ga ik helpen?

.....
.....

Wat ga ik doen?

.....
.....
.....

Als je deze opdracht hebt uitgevoerd mag je hier de datum schrijven en het rode en gele licht doven door het zwart te kleuren

..../..../.....



Mijn 'doe-kaartje'

Hoe kan ik anderen helpen?

Wie ga ik helpen?

.....
.....

Wat ga ik doen?

.....
.....
.....

Als je deze opdracht hebt uitgevoerd mag je hier de datum schrijven en het rode en gele licht doven door het zwart te kleuren

..../..../.....



En tot slot een gebed om dit leermoment af te sluiten:

Vader, vandaag heb ik iets geleerd over Uw Geest die in mensen werkzaam is. Wij danken U voor de gaven die wij van Uw Geest mogen ontvangen. Wij vragen U dat Uw Geest ons bewust mag maken van de gaven die wij hebben, en ons de moed geeft om ze ten dienste te stellen van mensen. Zo kunnen we elke dag in Uw naam meebouwen aan de grote droom van God: een vreedevolle leefwereld rondom ons. Amen.

Vergeet je mama of papa niet te vragen om de kaars uit te blazen: dat is het einde van dit leermoment.