

PAROCHIE van TIELEN VIERT SINT-MARGRIET

Op zaterdag 15 juli staat de viering om 18.00 uur in het teken van Sint-Margriet, de patroonheilige van onze kerk en onze parochie.

Tijdens de viering integreren we de 'legende van Sint-Margriet' en als afsluiting zullen we een toelichting geven bij het bijzondere retabel vooraan in de kerk, met daarop een uitbeelding van de belangrijke fasen uit het leven van Sint-Margriet. Met aandacht voor de geschiedenis, de afbeeldingen en de artistieke waarde.

Deze heilige leefde in de overgang van de derde naar de vierde eeuw. De sterfdatum wordt vermoed in het jaar 305.

In Tielen heeft veel jaren de processie uitgegaan op Sint-Margriet en was het kermis in het dorp, in het eerste weekend na 20 juli. Daaraan willen we ook herinneren.



Margarita was de dochter van een heidense priester, Aedesius, die het christelijke geloof minachtte. Ze moet een mooi meisje geweest zijn van vijftien jaar oud, hoedde schapen en was opgevoed door een christelijke vrouw. Nadat haar moeder was overleden bleef ze trouw aan het christelijk geloof.

De stadsprefect Olybrius werd verliefd op haar en wilde haar verleiden, zij weigerde echter met hem te trouwen en haar geloof af te zweren. Daardoor werd ze gevangen genomen en op allerlei manieren gemarteld. De autoriteiten probeerden haar te verbranden, maar de vlammen deerden haar niet. Ze werd in kokende olie gegooid, maar haar gebeden beschermden haar tegen de dood. Uiteindelijk werd ze onthoofd.

Zo behoort zij tot de vier bekende martelaars: Margriet, Barbara, Catherina en Dorothea. (de virges capitales)

Margriet wordt dikwijls afgebeeld met een draak en een klein kruisbeeld, ook draagt zij vaak een kroon. Zij wordt aangeropen bij barensweeën en zwangerschappen (dit vanwege haar ontsnappen uit de buik van de draak) en tegen onvruchtbaarheid. Zij is de patrones van de kraamverzorgsters, vroedvrouwen en nierpatiënten.

Tijdens de viering zullen we aandacht hebben voor de afbeeldingen op de vleugels van het retabel en voor het mooie glasraam waarop de heilige Margriet is afgebeeld.

Na de viering, voorgegaan door Jasper Hermans, is er voor iedereen een hapje en een drankje, in de kerk.

Iedereen is van harte welkom.

(PVL)