

Je werkt in het onderwijs en wil graag tijd maken voor herbronning? De 'beziinningsdagen voor onderwijzers' geven deelnemers de kans om, in aansluiting bij de abdijsgemeenschap van Averbode, te onthaasten. Om van daaruit stil te staan bij de kleine en grote vragen van het leven, zich te laten inspireren door de rijke traditie waar het Katholiek Onderwijs mee verbonden is en te groeien als mens.

Je professioneel leven herbronnen en voeden met een sterke klemtoon op persoonlijke reflectie en verdieping, dit wordt telkens op een eigen wijze ingevuld door de verschillende begeleiders, ieder vanuit een ander thema. Op deze manier wordt je inzet in het onderwijs verrijkt vanuit de spiritualiteit waar we in Katholiek Onderwijs voor staan. Het evangelie en de boodschap van Jezus zijn de bron van ons handelen. Van daaruit wordt ons omgaan met mekaar gevoed, de manier waarop we met elkaar in dialoog gaan en de manier waarop we stilte en verbinding beleven.

'Beziinningsdagen voor onderwijzers' is geen functionele nascholing met directe output voor de klaspraktijk, maar je wordt er wel een geëngageerder en geïnspireerder mens door... en dat is wel degelijk voelbaar in de klas.

Deze beziinningsdagen worden opgebouwd vanuit een mix aan activiteiten waaronder lezing, groepsgesprek, stille tijd, uitwisseling, samen eten, gebedsmomenten, wandelen, ontmoeting...

Praktisch

Midweekend: vrij.av. - zat.av.: € 105

Weekend: vrij.av. - zon.mid.: € 185

Beziinningscentrum Abdijs van Averbode

Abdijsstraat 1, 3271 Averbode

013 78 04 38

beziinningscentrum@abdijsaverbode.be

Vooraf inschrijven (uiterlijk 10 dagen vooraf) is noodzakelijk, via <http://onderwijs.abdijsaverbode.be>

STILTE, RUST & INSPIRATIE

BEZINNINGSDAGEN VOOR ONDERWIJZERS

Schooljaar 2024 - 2025



22-23-24 november 2024

**“Als pelgrims op stap”
met Christine Van Dessel & Jos Bielen**



We staan op de drempel van het jubeljaar 2025, met als thema: ‘Pelgrims van Hoop’. Samen willen we nadenken hoe wij in het onderwijs ‘pelgrims van hoop’ kunnen zijn. Hoe kunnen we dit beter op het spoor komen en aan den lijve ervaren dan door zelf als pelgrim op stap te gaan. We stappen van Averbode naar Scherpenheuvel (11 km). Een tocht door de mooie natuur van Landschapspark De Merode met ruimte voor stilte, persoonlijke reflectie en kans om te delen.

Christine Van Dessel kijkt terug op een lange carrière in het onderwijs en is een ervaren pelgrim. Zij ondernam al verschillende pelgrimstochten. Jos Bielen neemt ons mee naar de binnenkant van het jubeljaar. Wat betekent zo’n jubeljaar nu heel concreet voor ons vandaag?

Ga je de uitdaging mee aan om jouw pelgrimstocht van hoop te ontdekken? Dit weekend gaat ook in minder goede weersomstandigheden gewoon door. Enkel bij zwaar noodweer wordt een vervangprogramma voor de tocht voorzien.

24-25 januari 2025

**“Christen-zijn als houvast”
met Hanne Jacobs & Jürgen Mettepenningen**



Wat is het eigene van christenen? Hoe zie je dit, beleef je het en wordt het zichtbaar in je professionele setting? Tijdens dit mid-weekend dagen Jürgen Mettepenningen en Hanne Jacobs je uit om woorden te geven aan je identiteit als christen in een superdiverse en gesecculariseerde wereld. We vertrekken hiervoor vanuit het boek ‘Houvast’ van Jürgen Mettepenningen en vragen dan ook dat deelnemers zelf een exemplaar voorzien en dit vooraf lezen. Op die manier kunnen we tijdens de bezinningsdagen meer verdiepend aan de slag gaan.

Aan de hand van geloofsgesprekken en gerichte werkvormen proberen we op het spoor te komen wat het voor ieder van ons betekent wanneer je zegt ‘Ik ben christen’. Hoe is christen-zijn een houvast voor jou? En hoe vertaal je dat houvast naar wat je doet in de school, samen met en voor de leerlingen die je toevertrouwd worden?



21-22 februari 2025

**“De leerlingen van het elfde uur”
met Ides Nicaise**

We herlezen enkele evangelieteksten vanuit een sociaal-economisch perspectief. Jezus was niet alleen op religieus vlak een vernieuwer, zijn hart lag ook sociaal-economisch duidelijk ‘links’. In hoeverre strookt of botst de egalitaristische maatschappijvisie van de evangelies met de cultuur van ons onderwijs, het pedagogisch project van onze scholen?

Welke signalen van armoede zien we in onze scholen? Welk onrecht wordt deze jongeren aangedaan? We kijken niet alleen naar de lege brooddozen of onbetaalde schoolfacturen: we proberen ook de ‘verborgen dimensies’ van armoede bloot te leggen. Zien we ook leerlingen dankzij ons onderwijs uit armoede geraken? Welke factoren spelen daarbij een rol?

Tot slot benoemen we enkele ‘krachtbronnen’ die ons, de collega’s en de schoolgemeenschap moeten helpen om het visioen van een solidaire, emancipatorische school voor ogen te blijven houden.



28-29 maart 2025

**“BE-you-ti-ful!”
met Liesbeth Tierens**

Het onderwijslandschap vraagt een voortdurende inzet. We zijn vaak in de actie en staan voortdurend ‘aan’ waardoor het niet evident is om een moment van rust in te plannen. Tijdens dit bezinningsweekend krijg je de kans om afstand te nemen van de dagelijkse hectiek en opnieuw in contact te komen met jezelf en je drijfveren. We maken ruimte vrij om creatief te reflecteren, spanning los te laten, je batterijen op te laden. Leer om ‘to be’ meer op je ‘to do’ lijstje te zetten.

In de workshops komt een helende mix aan bod van reflecties, deelmomenten en oefeningen gebaseerd op creatieve, lichaamsgerichte en meditatieve methoden en gaan we verder in op volgende thema’s:

- Be-veiligen en be-staan
- Be-houden, be-krachtigen, be-doelen, be-reiken
- Be-denken, be-zinken, be-vragen, be-spreken
- Be-lichamen, be-leven, be-zielen
- Be-wonderen, be-danken