

HH. FRANCISCUS EN CLARA - HALEN

PASTORALE EENHEID: SINT-PETRUS IN DE BANDEN HALEN | SINT-ANDREAS LOKSBERGEN | SINT-LAMBERTUS ZELEM | SINT-PANCRATIUS ZELK

SINT-ANDREAS LOKSBERGEN

We vliegen uit!

Op woensdag 12 juni kwamen de kinderen en de leerkrachten van de school samen in onze parochiekerk om God en elkaar te danken op het einde van het schooljaar.

Tijdens deze viering vlogen we in vogelvlucht doorheen het voorbije jaar alvorens de vakantie in te duiken. We hebben hard gewerkt en verdienen allemaal een dikke pluim.

Het was een bijzonder schooljaar met een heleboel wonderbare momenten, daarom hebben ze dankbaar en verbonden gevierd.

Een dikke pluim voor iedereen! Het was een geweldig mooi jaar!



©pastor Michael



©Diane Vranken

VIRGA JESSEOMMEGANG

Aansluiten bij biddend volk

Deelnemen aan de Virga Jesseomwegang is een bijzondere ervaring. Vele deelnemers stappen bovendien op voor een bijzondere intentie. Inschrijven als deelnemer in een van de acht omwegangsgroepen is nog steeds mogelijk.

Het Virga Jessebedd wordt in de omwegang ook begeleid door biddende mensen. Wie dit wenst kan mee opstappen met dit 'biddend volk'. Deze editie start de omwegang in het Virga Jessecollege aan de Guffenslaan. Het bedd van de Virga Jesse zal opgesteld worden in de Toekomststraat en sluit van daar aan bij de laatste omwegangsgroep. Wie wil meestappen met het biddend volk wordt verwacht in de

voorbehouden zone in de Toekomststraat: op donderdag 15 augustus om 14.00 u.- op zondag 18 augustus om 14.00 u.- op zaterdag 24 augustus om 19.15 u.

De afstand van de omwegangen van 15 en 18 augustus is 3,5 kilometer, die van de avondomwegang van 24 augustus ongeveer 2 kilometer.

Vooraf aanmelden is nodig: mail door op welke datum je wenst aan te sluiten en met hoeveel personen, vergeet je naam en telefoonnummer niet te vermelden en stuur dit aan 2024@virgajessefeesten.be; telefonisch aanmelden kan via het Virga Jessesecretariaat 011-35 07 15.

Met de bus naar de Virga Jesse

In samenwerking met de stad Halen

Beste, Je wordt vriendelijk uitgenodigd samen met ons de zeven jaarlijkse omwegang in Hasselt te vieren. De bus vertrekt om 13.30 uur aan de Rietbron en zet ons dichtbij onze zitplaatsen af.

Schrijf je in voor 1 augustus bij:

Huguette Putseys: 0497/02 41 85

Maddy: 0472/86 24 60 of deruyter-maddy@gmail.com

Dit alles voor de prijs van 25 euro voor bus en inkomkaart.

Mgr. Filip Dickmans, onze priesters en ook verschillende leden van onze parochies nemen deel aan deze omwegang.

PASTORALE EENHEID

Samen vieren in Loksbergen

Op zaterdag 29 juni is er een vijfde zondag in de maand. Die zondag willen we als Pastorale Eenheid samenkomen om de eucharistie te vieren in de Sint-Andreaskerk van Loksbergen. Dit om 18 uur.

We maken er een mooi verzorgde viering van die opgeluisterd zal worden door het zangkoor van Loksbergen en voorgegaan door onze priesters. Er is dat weekend geen eucharistieviering of Woord en Gemeiniedienst in de kerken van de andere parochies.

In deze viering willen we de ver-



bondenheid tussen de mensen van de 4 parochies bevorderen door ons gezamenlijk gebed.

We hopen u zeker te mogen verwelkomen! Graag tot dan!

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Treviplusbvba
Meerlaan 9, 9620 Zottgem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrinen@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & Leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesaan redactie Hasselt
Tony Dupont, ou 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Paul Bellefroidlaan 2C, 3500 Hasselt
ou 28 84 40

PLAATSELIJKE REDACTIE
Annicq Lemmens

0494 91 95 45
annicqlemmens@gmail.com
Anne Marie Delteyser
03 44 20 18
0475 38 16 08
adh.vaes@proximus.be
Gert Devroye
0476 21 66 97
gert.devroye@tdenet.be

PRIESTERS
Tony Vandekerckhof
Priester-moderator
0476 34 01 57
tony.vandekerckhof@bdga.com.net
E.H. Michiel John Devanesan
Begijnhofplein 4/1 - 3545 Halen
0491 97 11 70
tdmjohndevanesan@gmail.com

PAROCHIALE CONTACTPERSOENEN

Loksbergen
Rita Devroye-Dumont
Zilveren Helmenstraat 30
3545 Loksbergen
013 44 39 90
gert.devroye@tdenet.be

Zelem
Germain Leksens
Meldertsestraat 51
3545 Zelem
013 44 22 39
germainleksens@telnet.be

Zelk
Valère Vaes-Delkeyser
Liebroekstraat 124
3545 Zelk
013 44 20 18
adh.vaes@proximus.be

IETS LATEN OPNEMEN IN HET PAROCHIEBLAD
Met uw berichten kan je altijd terecht bij de plaatselijke verantwoordelijken.

ADRESWIJZIGING
Bij adreswijziging, laat het dan weten aan
Annicq Lemmens
0494 91 95 45
annicqlemmens@gmail.com

ONS GELOOF VIEREN

SINT-PETRUS-IN-DE-BANDEN
HALEN

Zondag 30 juni
Geen viering

Zondag 7 juli
11.00 u. Eucharistieviering
Jan Vranken, ouders en schoonouders

Poger Pierre, Robert Pierre en Maria Vrandck, Fons Maenen en Philomène Schoubs, Tine Maenen, Helena Maenen en Rens Voskuilen

Manile Pieraerts en Laura Deconinck en overleden familieleden
Arnaud Binagana en Cyriaque Sigenyo.

Voorganger: E.H. Michael Devanesan
Lector: An Pierre

Zondag 14 juli
11.00 u. Viering van Woord en Communie

Voorganger: Annie Claeshens
Lector: Renilde D'Exelle

SINT-ANDREAS LOKSBERGEN

Zaterdag 29 juni
13de zondag door het jaar



Viering Pastorale Eenheid
18.00 u. Eucharistieviering
Ghislaine Verhenedonck
René Nollet en familie
Jm. Felix Dumont en Gabriëlle Witters
St. Emid Claeskens en Mieke Butvens

Voorgangers: E.H. Tony Vandekerckhof en E.H. Michael Devanesan
Lectoren: Annie en Rita

Dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 juli
8.30 u. Voor onze overledenen en onze parochies

Zaterdag 6 juli

14de zondag door het jaar
18.00 u. Eucharistieviering
Denis Dumont, Eulalie Bruyninckx en familie
Voorganger: E.H. Michael Devanesan
Lector: Gert

Zaterdag 13 juli
15de zondag door het jaar
18.00 u. Eucharistieviering
Jef Vanluyten-Vanhelmont
Voorganger: E.H. Tony Vandekerckhof
Lector: Annie

SINT-LAMBERTUS ZELEM

Zaterdag 29 juni
Geen viering

Zondag 30 juni
11.00 u. (tent Zelem Zonert - aan de sporthal) Eucharistieviering.
André Vanderheyden - M. Jeanne Vanhorenbeck

Vanaf juli geen eucharistievieringen en vieringen van Woord en Communie meer in de parochiekerk.

SINT-PANCRATIUS ZELK

Zondag 30 juni
Geen viering

Zaterdag 6 juli
Huwelijksviering waarin Nede Geurts en Jeroen Vandebroeck elkaar hun ja-woord voor God, voor elkaar en voor hun familie.

Zondag 7 juli
Geen viering

Zondag 14 juli
9.30 u. Viering van Woord en Communie
Voorganger: Marijke
Lector: Chantalle

UIT DE LITURGISCHE KALENDER

Herdenking marteldood Petrus en Paulus

Op 29 juni vieren wij het oudste apostelheest: de gedachtenis van de marteldood van Petrus en Paulus, die plaats had tijdens de gruwelijke christenvervolgung onder keizer Nero. In de maand juli 64 liet keizer Nero vele christenen ter dood brengen, op beschuldiging van brandstichting in de oude volkswijk achter zijn paleis. Volgens de zeer oude traditie, die bevestiging heeft gevonden door vondsten bij de opgravingen onder de huidige Sint-Pietersbasiliek, is Petrus ter dood gebracht bij het circus van Nero en begraven op de begraafplaats van de Vaticaanse heuvel, een gegeven dat nooit door een andere plaatselijke kerk is betwist.

In het apocriefe geschrift De Handelingen van Petrus, geschreven in de laatste helft van de tweede eeuw,

lezen we dat de christenen Petrus aanspoorden om uit Rome te vertrekken, daar hij groot gevaar liep. "Hij liet zich overtuigen en ging alleen weg. Maar toen hij de poort uitging, zag hij de Heer Rome binnengaan. Toen hij Hem zag, zei hij: 'Heer, waar gaat U naartoe?' De Heer zei hem: 'Ik ga Rome in om gekruisigd te worden.' En Petrus zei tot Hem: 'Heer, wordt U weer gekruisigd?' Hij zei hem: 'Ja, Petrus, Ik word weer gekruisigd.' Toen Petrus tot zichzelf gekomen was en de Heer zag opgaan naar de hemel, keerde hij terug naar Rome terwijl hij zich verheugde en de Heer verheerlijkte omdat die zelf gezegd had: 'Ik word gekruisigd'. Dat zou met Petrus gebeuren." (Hfdst. 35). In het verloop van het verhaal wordt verteld dat Petrus aan de betulen vraagt om ondersteboven ge-

kruisigd te worden. Hij voelde zich als zondige mens geroepen tot ommekeer en aangespoord om zijn toevlucht te nemen tot het kruis van Christus, het teken van onze verlossing.

Het Nieuwe Testament bevat twee brieven op naam van Petrus. In de eerste brief, geschreven te Rome en van Petrus zelf afkomstig met de hulp van Silvanus, is sprake van een gespannen verhouding tussen de christelijke gemeente en de heidense omgeving. Van de tweede brief neemt men aan dat die niet van Petrus afkomstig is, maar ontstaan in het begin van de tweede eeuw. Herinnerd wordt aan de verheerlijking op de berg waar Petrus ooggetuigewas.

De felle ijveraar Saul ontving na zijn roepingsvisioen op de weg naar Damascus een nieuwe naam,

Paulus, wat betekent de geringe. Hij bekeerde zich tot Christus, die hij eerst had afgewezen en vervolgd. In hem groeide de overtuiging dat hij op reis moest gaan naar de heidense volkeren rond de Middellandse zee. Na zijn doop trok hij zich drie jaar lang terug in Arabië voor een leven van afzondering en gebed. Daarna begon voor hem een nieuw bestaan als apostel van de heidenen.

Nadat hij drie missiereizen had gemaakt, werd hij aangeklaagd door joodse tegenstanders en naar Rome gebracht, nadat hij als Romeins staatsburger gebruik had gemaakt van zijn recht zich te beroepen op de keizer. Onderweg daarheen leed hij schipbreuk en belandde als gevangene op Malta waarover het boek Handelingen verslag doet (27, 14-44). In het voorjaar van 62 bereikte hij dan toch Rome waar hij twee jaar doorbracht in huisarrest. Hij schreef er waarschijnlijk zijn vier evangeliën brieven aan Filippi, Kolosse, Filemon en Efese.

Waarschijnlijk is hij vrijgelaten in het jaar 63, waarna hij Spanje bezocht en Griekenland. Nadat hij opnieuw gevangen was genomen, is hij in 67 onder keizer Nero als Romeins staatsburger volgens het geldend recht onthoofd en begraven aan de Via Appia buiten de stad Rome. Eén van de vier aartsbasilieken van Rome, Sint-Paulus buiten de muren, bewaart de herinnering aan deze begraafplaats.

De beide apostelen, zuilen van de Kerk, hebben over de hede wereld grote verering gevonden. Ze zijn samen of afzonderlijk patroon van ontelbare kerken waaronder de grootste gebouwen van de christenheid: Sint-Pieter in Rome en St. Paul's Cathedral in Londen.



H. AMANDINA - SCHAKKEBROEK

WEEK VAN 8 tot en met 14 JULI 2024

PROGRAMMA

Maandag 8 juli 19 uur

E. H. Tony Vandekerkhof en zangkoor van Wijer. Missievrienden van overal zijn hartelijk welkom.

Parochies: Wijer, Nieuwkerken, Binnenveld, Kozen & Pastorale Eenheid Sint-Anna Lummen.

Dinsdag 9 juli 19 uur

E. H. Deken Al Cornelissen en zang van Irène en Luc. Parochies: Pastorale Eenheid van Hasselt.

Woensdag 10 juli 19 uur

E. H. Gus Coppens en zangkoor van de Pastorale Eenheid H. Maria Amandina.

Parochies: Pastorale Eenheid Sint-Trudo Sint-Truiden en Pastorale Eenheid H. Maria Amandina.

Donderdag 11 juli 19 uur - Jongerenviering

E. H. Wim Simons en muziek van priester Wim en Mathias. Alle jongeren zijn hartelijk welkom.

Parochies: Pastorale Eenheid Zanneus Zanneven.

Vrijdag 12 juli 19 uur met ziekenzorging

E. H. Tony Vandekerkhof en zangkoor van Loksbergen. Alle zieken, bejaarden en mensen met een beperking zijn hartelijk welkom.

Parochies: Pastorale Eenheid HH. Franciscus en Clara Halen.

Zaterdag 13 juli 19 uur

E. H. Luc Hermans en zangkoor van Stokroois. Alle bedevaarters van elders zijn hartelijk welkom.

Zondag 14 juli 11 uur

E. H. Tony Vandekerkhof en koar van Schakkebroek met zang van auto's, moto's en fietsen.

Na iedere viering is er voor de priesters, de zangkooren en de aanwezigen in de Amandinazaal (Schootstraat 35) een hartelijke ontsteking met een hapje en drankje aangeboden door de parochie Schakkebroek.

Alle vieringen hebben plaats in de parochiekerk van Schakkebroek met de vereering van de relikwie van de Heilige Amandina uit Schakkebroek, Herk-de-Stad.

Wij verwelkomen u van harte en wensen u een vruchtbare bedevaart!

H. Maria Amandina - 10 juli

Maria-Pauline Jeuris, ofwel Zuster Amandina (°Schakkebroek 28/12/1872 - +Taiyuanfou 09/07/1900) van Schakkebroek, is amper 27 jaar wanneer ze in 1900 samen met tal van andere christenen terechtgesteld wordt tijdens de Bokseropstand in China. De zuster is een jaar eerder, op 4 mei 1899, in het weeshuis aangekomen. Op 24 november 1946 wordt ze door paus Pius XII zaligverklaard. Op 1 oktober 2000 wordt Amandina door paus Johannes Paulus II als derde Belgische heilig verklaard.



SINT-PANCRATIUS ZELK

Missen bestellen

In de sacristie voor of na de mis bij koster Kerremans of bij Valère en Anne Maria Vaes Dekeyser, Liebroekstraat 124. Een mis kost 15 euro.

Misviering in juli

De volgende eucharistieviering in de Sint-Pancratiuskerk in Zelk zal niet doorgaan op de tweede zondag van juli. Op de tweede zondag 14 juli zal er een Viering van woord en communie doorgaan.

De volgende misviering zal opgedragen worden op zondag 28 juli.

Vakantie

Na maanden van inspannende arbeid is het goed een periode van rust in te bouwen. Vakantie houden is frisse krachten vergaren om straks de inspanningen opnieuw aan te kunnen.

Vakantie is ook de tijd om alles rustig op een rijtje te zetten of je af te vragen of alles goed gaat of beter kan.

Vakantie is ook tijd maken om elkaar van mens tot mens te ontmoeten en persoonlijke relatie aan te halen.

Wij wensen aan ieder van jullie een fijne en deugdlopende vakantie, hier of ergens ver weg.

SINT-PETRUS IN DE BANDEN

Missen bestellen

Met misintenties en berichten voor Kerk en Leven kan je terecht bij koster Bert Moris en bij pastoor Michiel. Een mis bestellen kost 15 euro.

Bert - Nederstraat 1 bus 2 - 0498/10 96 30 - bert.moris5970@gmail.com. Pastoor Michiel - Begijnhofplein 4/1 - 0491/97 11 70 - tdmjohn@gmail.com

Pastoor Michiel zal afwezig zijn tussen 8 en 19 juli.

Gebed

Ik dacht langetijd dat Gij het middelpunt waart van mijn leven, God. Het was niet verkeerd zot te denken, maar het was onvolledig. Gij zijt het middelpunt van ons aller leven en Gij gedraagt U daar ook naar. Gij trekt ons samen naar U toe, waardoor we beseffen dat wij U niet gekozen hebben, maar Gij ons. **Erik Galle**

OP BEDEVAART NAAR BANNEUX

Veilig onder Maria's mantel

Dinsdag 27 augustus wordt de dekenale bedevaart opnieuw georganiseerd. We gaan samen op bedevaart met de parochies van Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad en Lummen.

Het jaarthema in Banneux is 'Veilig onder Maria's mantel', zeker van toepassing in dit bijzondere Virga Jessejaar. Deze dag is dan ook een unieke kans om (in groep) samen terug te blikken op de voorbije Virga Jessefeesten.

Het exacte vertrekpunt en vertrekplaats worden later nog meegedeeld. Er wordt voor iedereen een bedevaartboekje voorzien, je ontvangt dit bij het opstappen in de bus of in Banneux wanneer je met eigen vervoer komt.

De bedevaartsmis is om 11 uur, het gezamenlijk middagmaal om 12 uur. Om 14 uur volgt het geleid rozenhoedje om 15 uur is er lof met ziekenzegening. De autobus zal naar huis vertrekken om 16.30 uur.

Gezamenlijk middagmaal

Voor het eerst is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het gezamenlijk middagmaal in de hospitaaliteit 'Notre Dame', een fijne gelegenheid om als groep samen te eten op deze dag. Het voorgestelde driegangenmenu (onder voorbehoud) is de dagsoep, friet met gyros en sla, ijs en koffie. Vooraf inschrijven voor de warme maaltijd is noodzakelijk. Prijs is 17 euro per persoon, de drank dient apart afgerekend te worden ter plaatse.

Vervoer

Het busvervoer wordt voorzien per pastorale eenheid. Prijs is 25 euro voor een volwassene, gratis voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Eigen vervoer wordt aangeraden indien mogelijk: spreek af met familie, buren, vrienden, medeparochianen...

Inschrijven

Inschrijven voor 17 augustus. We vragen aan iedereen om zich vooraf in te schrijven, ook wie met eigen vervoer komt. Betalen bij inschrijving: 25 euro per volwassene voor het busvervoer, 17 euro per persoon voor de warme maaltijd.

Dit kan voor onze pastorale eenheid bij Rita Dumont - 013/44 39 90.



© Dekenaat Hasselt

SINT-ANDREAS LOKSBERGEN

MISSEN BESTELLEN

Dit kan in de sacristie (voor of na de mis) of bij Rita Dumont, Zilveren Helmenstraat 30 en kost 15 euro.

WEEKMISSEN

Er zijn in onze parochiekerk weekmissen op dinsdag, woensdag en donderdag om 8.30 uur. Opgedat! Van dinsdag 9 tot en met donderdag 18 juli zullen er echter geen weekmissen zijn.

LAAT EEN KAARS BRANDEN

Je kan steeds een kaars laten branden bij het beeld van Onze Lieve Vrouw in onze parochiekerk. Geef een seintje aan Rita Dumont, zij steekt ze met veel plezier voor jou aan. Stuur eventueel ook de 'intentie' mee voor wie of voor wat je dit doet, zodat we deze op de kaars kunnen aanbrengen. Zo bidden we samen met jou voor uw intentie. Een novena-kaars kost 3 euro. Steek het geld in een onslag en deponeer het in de brievenbus bij Rita.

VIERING PASTORALE EENHEID

Op zaterdag 29 juni, 5de zondag

van de maand, is er één viering in onze pastorale eenheid om 18 uur in onze parochiekerk. Graag welkom!

ZIEKENCOMMUNIE

Begin juli zal de communie aan huis gebracht worden bij onze zieken en thuisgebonden bejaarden door Mia..

GEZELLIGE NAMIDDAG

We nodigen onze senioren graag uit voor een gezellige namiddag op woensdag 3 juli om 14 uur in de parochiezaal en dit in samenwerking met 'De Klapstoel'. Het wordt een namiddag met tijd voor koffie en taart, bingo, ... en natuurlijk een babbel met dorpsgenoten.

Geen vervoer ... geen probleem ... dan kan je beroep doen op 'de Klapbus'. Een vrijwilliger haalt je op en brengt je na de activiteit terug naar huis. Graag een seintje aan Simone Vanonckelen, 0497/78 57 58 of Rita Dumont 013/44 39 90.

Nieuwe gezichten zijn méér dan welkom!

LOKSBERGEN LEEFT

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zondagsgebed

Heer, ik vod me van liefde voor U doordringen en besef dat mijn gedoof een genade is die mij door U werd geschonken.

Niets is nog zoals tevoren. Voortaan mag ik voor altijd bij U horen. Ik weet dat het niet zal blijven

bij alleen maar romantiek.

Geloven biedt immers geen vrijstelling voor tegenslag of verdriet. Zolang er diep vanbinnen maar die vreugde blijft, die innerlijke rust van uw geborgenheid. **Sandra Vanderstraeten**

Doordenkertje

Doordenkertje

Het geloof is niet ingewikkeld als je het uitpakt in goedheid, daden en liefde.

SINT-LAMBERTUS ZELEM

Secretary office of common sense

Onlangs vernamen wij dat 40 procent van de mensen (en minstens zoveel van de plus zestigers) problemen heeft met de snelheid en de alsnar wijzigende inhoud van al wat digitaal wordt aangeboden, uitgevonden, toegepast, gebruikt in het dagelijkse leven. Ga maar eens wat "geld" afhalen op een bankkantoor, maak je eens een "app" eigen waarmee je makkelijk met je bankzaken kan werken, neem maar eens treinticket of probeer ergens op een digitaal gestuurde parking te geraken.

Je kinderen en/of kleinkinderen zeggen welwillend op je vraag of je hem dat "app-trucje" nog eens kan tonen: "Kom, hier opa. Kijk wat ik doe. Zie je wel. Het gaat vanzelf." Terwijl diezelfde opa dan even welwillend antwoordt: "Jullie zijn ech-

te schatten." Daarbij denkend aan het moment dat hij straks ook zo'n "app-trucje" moet tevoorschijn toveren en nu reeds vreest dat hij radeloos en glansloos alles zal proberen wat die smartphone in zijn mars heeft, doch niet tot een oplossing zal komen.

In het Verenigd Koninkrijk was men van bij de start van de digitale storm, die ons meedogenloos zou voorbij snellen, zo verstandig om het Secretary Office of Common Sense uit te bouwen met een brede visie op de digitale maatschappij, ten dienste van de gewone mens, "the working people", zoals dat soms genoemd wordt. Een veilige digitale wereld, die breed toegankelijk is, met speciale aandacht voor kinderen ligt onder andere ten grondslag aan dit Staatssecretariaat

van "Gezond Verstand".

De snelheid waarmee de digitale maatschappij ons langs vele kanten voorbij snort heeft als gevolg dat heel wat vooral oudere mensen zich alleen gelaten voelen en dat eenzaamheid de meest voorkomende "ziekte" geworden is. Eigenlijk geen ziekte in de medische zin van het woord, maar een wat schrijnend gevoel van niet meer mee te tellen, voorbij gelopen te worden, alleen gelaten te zijn zonder onmiddellijk uitzicht op een positieve kijk op de dag van morgen. Wanneer de Artificialle intelligentie daar dan nog een schepje of een hede schep bovenop doet, dan is Common Sense echt wel nuttig en nodig.

Het moet ons dan ook niet verwonderen dat Studio Brussel, organisator van "De Warmste Week" "Sa-

men tegen Eenzaamheid" als centraal thema onlangs al heeft bekendgemaakt voor haar programmatie van 18 tot 24 december 24.

Gelukkig worden er in Halen en de deelgemeenten Loksbergen, Zelk en Zedem doorheen het jaar heel wat initiatieven genomen die precies "Samen tegen eenzaamheid" als uitgangspunt hebben. Het heeft weinig zin om alle initiatieven op te sommen, want dan riskeer je een hoop misnoegde reacties te oogsten, die de bekendmaking van hun initiatief, waarvoor zij tijd en uur hebben gespendeerd, voorbij te lopen.

Ieder initiatief, hoe klein ook, dat eenzaamheid tegemoet treedt en mensen bij elkaar brengt, dat "klein geluk" onder de aandacht brengt, dat mensen weer doet meetellen, is

de moeite waard en verdient onze oprecht waardering.

Ook in het kerkelijk leven is "eenzaamheid" een absoluut thema. Waarom blijven mensen hier lijdzaam toezien? Waarom is de verwoestijning stilaan een feit op zoveel plaatsen hier te lande en op zeer veel plaatsen elders? Wie wil/kan het voortouw nemen?

Misschien is de zomerperiode, voor zover vandaag, 16 juni, van zomer kan gesproken worden, een uitstekende gelegenheid om van "lauw" naar "warm" over te schakelen, niet onbezonnen maar in wijs overleg. Who knows? Wie zal het zeggen?? (@G.L.16.06.24)

Afsluiten met Zelem Zomert

Zondag 30 juni, wordt de familiedag van Zelem Zomert geopend met een passende eucharistieviering, die mee opgeluisterd wordt door de onmisbare Kon. Fanfare Sint-Lambertus. Een eucharistieviering bij het begin van een familiedag is wel een goed gekozen moment om de samenhang en de verbondenheid tussen mensen te benadrukken.

Het thema van deze eucharistieviering, die opgedragen wordt door pastoor Michiel, is "Stemmen op Jezus Christus". In een jaar met zoveel verkiezingen is het niet gek om "kiezen voor" en "keuzes maken" in ons geloofsleven tot gespreks- en bezinningsonderwerp te nemen.

Deze eucharistieviering vindt plaats in de grote feesttent van Zelem Zomert, op zondag 30 juni 24 om 11 uur. Nadien is er een volkreceptie. Redenen genoeg om op die zondag reeds vanaf 11 uur samen te zijn, te bidden, te overdenken, samen eucharistie te vieren. Wij nodigen u dus van harte uit om deel te nemen aan deze eucharistieviering, die opgeluisterd wordt door een koperensemble van de Koninklijke Fanfare Sint-Lambertus van Zelem.

Zonder jou

Terwijl de zomer licht, warmte, rust en genieten als kenmerk heeft, is de vrolijkheid die Annie M.G. Schmidt elders in haar geschriften uitstraalt, in dit zomerse gedicht afwezig.

In het kader van het thema "eenzaamheid" dat in dit Zelem's nieuws wordt aangehaald, is dit prachtig gedicht niet "wereldvreemd". Eenzaamheid en het gevoel van gemis kunnen evenzeer in de zomer, maar dat wist je wellicht al. (G.L. 16.6.24)

Annie M.G. Schmidt - ZONDER JOU

De wereld is wonderlijk leeg zonder jou.

Er staat maar zo weinig meer in.

De hemel is aldoor zo hinderlijk blauw.

Waarom? Wat heeft het voor zin? De merd zit zachtjes te zingen in 't groen.

Voor mij hoeft-ie heus zo z'n best niet te doen.

De wereld kon vol van geluk zijn, maar nouleeg, zonder jou.

Dat zonder jou nog een lente bestaat

met ooevaars en met bloemen,

dat er een meidoorn in bruidstooi staat,

is zonder meer tactloos te noemen.

En wat is het nut van een lindenaan, als wij er samen niet langs kunnen gaan?

Langs alle heggeljes bloeit wilde roos-nutteloos, zinneloos

.De wereld is wonderlijk leeg zonder jou.

Er staat maar zo weinig meer in.

De hemel is aldoor zo hinderlijk blauw.

Waarom? Wat heeft het voor zin? De merd zit zachtjes te zingen in 't groen.

Voor mij hoeft-ie heus zo z'n best niet te doen.

De wereld kon vol van geluk zijn, maar nouleeg, zonder jou.

FAMILIENAMIDDAG

GOEIENDAG



ZATERDAG 29 JUNI 2024

13.30u - 20.00u

TULPINSTRAAT 75

3500 HASSELT

EEN NAMIDDAG VOOR EN MET FAMILIES

ONTMOETEN, SPELEN, VIERN

EN SAMEN FRIETJES ETEN

NEER INFO EN INSCHRIJVING

WWW.BISDONHASELT.BE/GOEIENDAG




MISINTENTIES

U kan in principe nog altijd een misintentie aanvragen. Denk er evenwel aan dat op 30 juni de eucharistieviering om 11.00 u in de grote tent van Zelem Zomert voorlopig de laatste eucharistieviering is van Zelem.

HERDENKING 80 JAAR OVERVAL VILLA CLAES

1944-2024
Op 29 juni 1944 werd Zelem opgeschromd door bruto oorlogsgeweld. Die dagen overvielen de Duitsers het hoofdkwartier van het Limburgs Geheim Leger op de Sint-Jansberg. Zes verzetslieden kwamen om en anderen werden afgevoerd naar Duitse concentratiekampen.

Op zaterdag 29 juni 2024 herdenken de Nationale Strijdersbond en de Geschied- en Heemkundige Kring van Zelem de 80ste verjaardag van dit historisch gebeten. Om 10.00 uur wordt aan het oorlogsmonument op het Kerkplein hulde gebracht aan de slachtoffers van toen. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze herdenkingsplechtigheid.

HELDEN VAN HET VERZET IN ZELEM

De Duitse overal op het Limburgs hoofdkwartier van het Geheim Leger Sint-Jansberg 29 juni 1944. Lezing door historicus Dany Neutd Vrijdag 13 september om 19.00 uur

in de kerk van Zelem

Gratis inkom. Organisatie: Heemkring Zelem en Nationale Strijdersbond

VALT ER NOG WAT TE BELEVEN

De "After Workparty" dient zich op 28 juni aan als voorbode van de familiedag "Zelem Zomert" op 30 juni. Deze familiedag start om 11.00 uur met een eucharistieviering in de grote feesttent gevolgd door een volkreceptie. Wie is er op Zelem Zomert? U komt zeker ook. INKOM GRATIS

Van 13.00 tot 21.00 uur

Activiteiten en animatie voor iedereen!! Wat mag u allemaal verwachten: Maarten Cox, Yves Segers, Yves Segers, - Bart Kadl, Mama's Jasje, Optredens ShowTeam Roba's Dancefactory.

Kinderanimatie met - Kinderdisco, Glittertattoo's, Schminkstand, Extra Springkastelen, Waterglijbaan. De tijd dat het aanbod op een festival uit een hotdog, hamburger en friet met mayonaise bestond ligt ver achter ons. Al vele jaren is het aanbod eten op Zelem Zomert veel uitgebreider. Aan de drankstanden worden bier en frisdranken geschorren. Gespecialiseerde standen bieden ook wijn en cava en onze Zelem Zomert Gin Tonic aan. Try it!!

De vrome kudde**Dokters**

Ingezonden door Christa Paternoster

— Twee jaar geleden beweerde mijn dokter dat ik spoedig doof zou worden. Sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord.

Zus

Ingezonden door Pascal De Paep

— Mijn zus is gisteren bevallen van een eerste kind. Ik wist dat ze het in zichzelf had.

Ontslag

Ingezonden door Christa Paternoster

— Ik heb al na één dag ontslag genomen bij de betonfabriek. Mijn werk werd steeds harder en harder.

Prettige vakantie

(c) Pivalay