



Wat vind jij bijzonder aan een bos?

Waarom is het goed dat er bomen zijn?

Als bomen zouden kunnen spreken, dan zouden ze heel wat kunnen vertellen over wat ze zien, horen, ruiken en voelen: kriebeldiertjes, vogels, eekhoortjes en konijnen, wind, regen, zon, mensen, ... Toon hoe een boom jou goeiedag zou zeggen.

Welke belangrijke dingen zouden bomen aan jou vertellen als ze konden spreken?

Als bomen zouden kunnen spreken, dan zouden ze heel wat kunnen vertellen over de mensen en dieren die voorbijlopen, over de vogels en hun nesten, over de vruchten die ze dragen of over de manier waarop ze bescherming bieden tegen zon en regen. Welke levenswijsheden zouden bomen aan jou vertellen als ze konden spreken?

Vergelijk jezelf met een boom: waar of bij wie zijn je wortels? Wie mag bij jou in en uit lopen, zoals vogels af en aan vliegen? Welke goede vruchten heb je aan te bieden?

Wist je dat in de Bijbel iemand die op God vertrouwt, vergeleken wordt met een boom die steeds opnieuw vruchten draagt, die wortels heeft tot in het water en bladeren die altijd groen blijven? Wat vind je van dit beeld?

