



Wanneer brand jij een kaarsje? Vertel erover.

Wist je dat er de kerk een kaars is die altijd brandt? We noemen die kaars 'het godslampje'. Deze kaars brandt altijd zodat we niet vergeten dat Jezus dicht bij ons is en dat de kerk Gods huis is.

Wanneer brand jij een kaarsje? Waar en voor wie of wat?

Wanneer heb jij nood aan licht en warmte in je leven? Kan je er iets over vertellen?

Wist je dat er de kerk een kaars is die altijd brandt? Deze kaars – het godslampje – staat bij het tabemakel met de hosties. Ze herinnert ons eraan dat Jezus dicht bij ons is en dat de kerk Gods huis is.

Wist je dat de paaskaars die elk jaar voor het eerst ontstoken wordt in de paasnacht, symbool staat voor de verrezen Christus, het Licht van de wereld? Ze brandt in de paastijd en ook bij een doop of uitvaart.

Jezus zegt dat ook wij het licht van de wereld zijn. Wanneer en hoe ben jij een lichtje voor iemand anders?

