



Antwerpen, december 2011

## ***“Armoede is geen kinderspel” – brief voor Kerstmis***

Broeders en zusters,

Armoede lijkt seizoensgebonden, zeker in de winter. Zodra de vrieskou inzet, keren jaarlijks dezelfde thema's terug: nood aan extra plaatsen voor daklozen, gezinnen of alleenstaanden die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen, vraag naar warme maaltijden voor wie op straat leeft. Welke mensen komen door het winterweer in problemen en wat kunnen we voor hen doen? Het is een vraag die elke parochie of christelijke gemeenschap zich in deze tijd van het jaar moet stellen. Kerstmis en Nieuwjaar vieren terwijl mensen buiten moeten blijven, kan niet de bedoeling zijn.

Helaas: echte armoede is niet seizoensgebonden. Voor velen, ook in ons land, duurt de armoede het hele jaar rond. Het leven heeft hun geen goede kaarten meegegeven of de weinige kaarten die ze hadden, nog afgenomen. Ze zijn in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, waardoor ze steeds minder middelen, rechten en kansen kunnen benutten. De marginaliteit zuigt hen mee als drijfzand, steeds verder naar beneden.

Structurele armoede is een ernstig maatschappelijk en menselijk probleem. Dank aan alle groepen en bewegingen die dit jaar campagne voeren tegen armoede en daarmee willen bijdragen aan de Millenniumdoelen 2017 onder het motto 'Geef armoede geen kans'.

De campagnekrant van Welzijnszorg laat weten dat één op vijf kinderen in België opgroeit in armoede. Dat is een hoog percentage! Het gaat over kinderen die opgroeien in een gezin dat moet vechten om de eindjes aan elkaar te knopen, in een huis met te weinig voorzieningen en verwarming. Door gebrek aan financiële middelen, moeten deze kinderen wegblijven van activiteiten of ontmoetingen waaraan hun klasgenoten wel kunnen deelnemen. De stress van hun ouders slaat op hen over. Hun studieresultaten gaan achteruit; op school komen ze in de zorggroep terecht. De bestrijding van armoede bij kinderen moet als streefdoel bovenaan de politieke en sociale agenda staan. Zeven jeugdbewegingen hebben dit werkjaar gekozen voor eenzelfde jaarthema: 'Armoede is geen kinderspel. Maak er spel van.' Met dit jaarthema willen ze duidelijk maken dat armoede in een rijk land als België onaanvaardbaar is en dat ze er iets willen aan doen. Op hun eigen, speelse manier willen zij jongeren voor de armoedeproblematiek sensibiliseren. Dat jeugdbewegingen eenzelfde zorg delen en samen aan de slag gaan, is een goede zaak. Voor kansarme jongeren kunnen zij een vangnet en een vriendengroep vormen.

De laatste maanden van 2011 stonden helemaal in het teken van de financiële en monetaire crisis. De onzekerheid over de toekomst van Europa en de euro groeit. Eén ding staat vast: als de crisis niet snel onder controle komt, zal het aantal gedupeerden en slachtoffers stijgen. Wie al aan de grens van de armoede leefde, dreigt er helemaal in terecht te komen. Deze crisissituatie vraagt om bekwaam en gecoördineerd leiderschap, niet alleen in het buitenland. Ook in ons land hopen we dat een stevige regering spoedig het roer in handen kan nemen. Tegelijk zullen we oog en oor moeten hebben voor wie door de crisis in de verdrukking of de kansarmoede kunnen belanden.

En toch ... wens ik u allen aan het einde van 2011 een gezegend Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Dankbaarheid moet de grondtoon blijven, ook in dagen van onzekerheid.

A handwritten signature in black ink, reading "Jozef De Weert". The signature is written in a cursive style with a small cross at the beginning.

Bisschop van Antwerpen