

**EUCHARISTIEVIERING STARTAVOND
PINKSTERNOVEEN VRIJDAG 10 MEI 2024 OM 19.30 u
O.L.V. Sint-Pieterskerk St.-Pietersplein Gent**

Voorganger: bisschop Lode Van Hecke
Concelebranten: deken Jürgen François
Orlando Garcia en andere priesters
Diaken: Wies Merckx
Misdienaars met kruis, wierook, kaarsen

Processiestoet

Tijdens de intredeprocessie:

Lied: O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit

O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit.

O Heer, kom met kracht.

O Heer, stort uw Geest en uw genade over ons uit.

O Heer, kom met kracht.

Zie ons verdorde land, hoor ons belijden: alleen uw sterke hand kan ons bevrijden.

Laat er vanuit uw troon nieuw leven komen.

Bevloei opnieuw ons land met waterstromen!

V: KRUISTEKEN EN WELKOMSTWOORD

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen !

(inleiding door de voorganger...)

KYRIE (mis OLV van Guadalupe)

V: Heer, Vader, door Jezus werden wij weer uw kinderen, en wij werden
broers en zussen van elkaar, en toch blijven we ons gedragen alsof we alleen
zijn in de wereld...

Heer, ontferm U over ons.

V: Christus, Gij hebt uw goddelijke waardigheid afgelegd, en ons hebt Ge bekleed met Uzelf, en toch raken onze kleren telkens weer besmeurd...
Christus, ontferm U over ons.

V: Heer, alle goeds, elke daad van liefde, kan enkel en alleen door U gebeuren, en toch proberen wij het altijd weer allemaal op eigen houtje...
Heer, ontferm U over ons.

V: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

GLORIA: mis van Boniface

Gloria in excelsis Deo! Gloria Deo Domino!

OPENINGSGEBED

Goede Vader in de hemel, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, uw evenbeeld, is voor ons gestorven én is opgestaan uit de dood.

In zijn opstanding kregen wij nieuw en eeuwig leven door de doop met water en met de Heilige Geest.

Richt onze ogen zó op onze Heer Jezus, dat wij Hem gaan weerspiegelen, en dat zijn heerlijkheid zichtbaar wordt in ons, zo vragen wij het U door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen en eeuwen.

EERSTE LEZING: Handelingen 18,9-18: lector Lieve

Toen Paulus te Korinthe verbleef sprak de Heer in een nachtelijk visioen tot hem: "Wees niet bevreesd maar spreek en zwijg niet. Ik ben met u en niemand zal u aanraken om u kwaad te doen, want in deze stad behoren veel mensen Mij toe". Anderhalf jaar bleef hij daar wonen terwijl hij bij hen het Woord Gods onderwees.

Onder het proconsulaat echter van Gallio in Achaia keerden de Joden zich als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechtbank.

Zij verklaarden: "Deze man tracht de mensen over te halen tot onwettige godsverering". Paulus wilde juist iets zeggen toen Gallio de Joden antwoordde: "Als het ging over één of ander onrecht of ernstig misdrijf, Joden, zou ik u vanzelfsprekend geduldig aanhoren. Maar zijn het twisten over een woord, over namen en over die Wet van u, dan moet gij zelf maar zien. Daarover wil ik geen rechter zijn." Hij joeg ze van zijn rechterstoel weg.

Nu wierpen allen zich op Sostenes, de overste van de synagoge, en gaven hem voor de rechterstoel een pak slaag. Gallio trok er zich niets van aan. Paulus bleef daar nog vele dagen, nam toen afscheid van de broeders en ging in gezelschap van Priscilla en Aquila sloop naar Syrië. Eerst had hij in Kenchreeën zijn hoofdhaar laten afknippen want hij stond onder gelofte.

Woord van de Heer

TUSSENZANG: Psalm 47

Refrein Taizé

Ooo Jubilate Deo omnis terra
Ooo Alleluia Alleluia

lector Christiane

Alle volkeren, klapt in de handen,
Jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.

Volkeren levert Hij aan ons uit.
En naties legt Hij aan onze voeten.
Hij kiest het erfdeel voor ons uit,
De trots van Jakob, zijn welbeminde.

God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang
voor onze Koning een loflied!

Refrein Taizé

ALLELUIA (mis OLV van Guadalupe)

gezongen vers (door de voorzanger): Broeder Dirk

'Wanneer Ik u zal weerzien zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.'

ALLELUIA van mis OLV van Guadalupe

Diaken : Wies Merckx

EVANGELIE: Johannes 16, 20-23a

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen en weklagen terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Wanneer de vrouw gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kindje ter wereld heeft gebracht denkt zij niet meer aan de pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Zo zijt ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien zal uw hart zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen. Op die dag zult gij Mij over niets ondervragen."

Acclamatie na het evangelie: ALLELUIA (mis OLV van Guadalupe)

HOMILIE: door bisschop Lode

VOORBEDEN:

V: De Kerk viert vandaag de Heilige Pater Damiaan.

Laten we maar bidden op zijn voorspraak:

Lector:

Pater Damiaan was heel oecumenisch, maar was ook bijzonder gesteld op de sacramenten.

Laten we op zijn voorspraak bidden voor grote eenheid onder de christenen...

Laten we ook bidden opdat we de sacramenten naar waarde zouden weten te schatten...

Laten we bidden...

acclamatie: *Jezus, ik vertrouw op U*

Lector:

In de gemeenschap van Molokai ging het er hard aan toe, het was er ieder voor zich;

Pater Damiaan wist vrede en broederlijkheid te bevorderen.

Laten we op zijn voorspraak bidden om vrede daar waar conflicten zijn, conflicten op macroniveau: oorlogen, genocides...

of conflicten op microniveau: in de gezinnen, tussen burens, op het werk, of zelfs in de Kerk...

En opdat elk van ons vrede zou bewerken daar waar hij is...

Laten we bidden... **acclamatie**

Lector:

Pater Damiaan heeft zijn gezondheid en zijn hele leven geofferd voor het welzijn van zijn naasten, de melaatsen.

Laten we bidden opdat zijn geest van offerbereidheid en liefde steeds meer de onze wordt,

en opdat zo velen de Bron van Liefde op het spoor komen...

Laten we bidden...**acclamatie**

Lector:

Pater Damiaan heeft dingen verwezenlijkt die geen mens voor mogelijk had gehouden.

Zo werd ook hij de patroon voor onmogelijke zaken.

Laten we met zijn voorspraak al onze kleine en grote zorgen aan de Heer toevertrouwen...

Laten we bidden... **acclamatie**

V: Vader, schamel is ons bidden... maar wij vertrouwen erop dat U wel weet wat wij nodig hebben, dat U van ons houdt en dat U het goede bewerkt voor uw kinderen in Christus onze Heer, Amen.

Omhaling: door de deken aan te kondigen.

We wachten even tot de omhaling gedaan is om de dienst verder te zetten.

DIENST VAN DE EUCHARISTIE

OFFERANDE: Offergaven worden aangebracht in processie (kelk, 1 ciborie, 2 ampullen, brood, druiven, bloemen, 2 kaarsen) door 8-tal mensen van verschillende generaties. Diaken en misdienaars nemen aan.

Lied (Emmanuel gemeenschap):

Net als toen bijeen, samen met Maria,
wachten wij op kracht in dit uur.

In de bovenzaal, biddend vol verlangen
vragen wij om sterkte en vuur.

Kom Heilige Geest, o kom Gij Adem van vuur.

Hulp van omhoog, daal op ons neer. O kom, Geest van de Heer.

Kom, o Schepper Geest, vul ons met genade.

Maak ons leven zuiver en rein.

Licht op onze weg, sterk ons met uw gaven,
om van God getuige te zijn.

Kom Heilige Geest, o kom Gij adem van vuur.

Hulp van omhoog, daal op ons neer. O kom, Geest van de Heer.

Trooster, Heil'ge Geest, Vader van de Armen,

Vuur dat op de hoofden verscheen,

doe ons door uw gloed ieders hart verwarmen.

Breng ons in één lichaam bijeen.

V: Bidt nu, zusters en broeders, dat ons offer aanvaard mag worden door
God, de almachtige Vader:

Allen: Moge de Heer dit offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van Zijn
Naam, tot welzijn van ons en van heel Zijn heilige Kerk.

GEBED OVER DE GAVEN

V: Wees barmhartig Heer en neem de offergaven aan van allen die zich bij U
geborggen weten. Sta Uw volk terzijde opdat het zijn erfdeel niet laat
verloren gaan, maar Uw Goddelijke gaven eenmaal mag ontvangen.

Allen: Amen.

EUCCHARISTISCH GEBED:

PREFATIE

V: De Heer zij met U

Allen: En met uw Geest.

V: Verheft uw hart.

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus onze Heer, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel, voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die Hij van U, zijn Vader, heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen; vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:

SANCTUS: mis OLV van Guadalupe

Heilig heilig heilig de Heer de God der hemelse machten!

Vol zijn hemel en aarde van Uw Heerlijkheid. Hosanna in de hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in de hoge.

EUCHARISTISCH HOOGGEBED

God, onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten, hoe Hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.

God, onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het lichaam en bloed worden + van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde, heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:

Neemt en eet hiervan, gij allen,

want dit is mijn lichaam

dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:

**Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe, altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.**

Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Na de elevatie van de geconsacreerde wijn:

Lied: O Christe Domine Jesu!

V: Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Allen: Heer Jezus wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

V: Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.

V: Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.

C1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Lode en aan allen die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld.

C2: Gedenk in uw goedheid ook degenen, die een bijzondere plaats innemen in ons hart, en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.

C3: Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de Moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld, die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

DOXOLOGIE:

Door Hem en met Hem en in Hem - Allen: **Amen**

Zal Uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader - Allen: **Amen**

In de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid - Allen:

Amen

ONZE VADER: (gesproken)

Bidden we nu samen tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Onze Vader die in de hemel zijt.....

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.

Allen:

Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: "Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u." Let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.

Gij die leeft in eeuwigheid.

Allen: Amen.

De vrede van onze Heer Jezus Christus, zij met jullie allen.

Allen: En met uw Geest.

Lied : KCV nr.135 "Ik wens je vrede van God. Heveinoe sjaloom aleichem. Je vous annonce la paix."

AGNUS DEI: (mis OLV van Guadalupe)

Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons (2x)

Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, geef ons de vrede.

COMMUNIE

Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

GEBED BIJ DE GEESTELIJKE COMMUNIE (Orlando)

Misschien toch uit te spreken omdat de mis ook gestreamd wordt.

Heer Jezus, ik dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt gevoed. Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven, maar dat is nu onmogelijk. Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met U. Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij woont.

Communielied: "Kom en zie de nederigheid van God"

Bewond'renswaardig groot, verbazingwekkend goed,
is Hij die de wereld schiep: Hij maakt Zichzelf heel Klein,
verborgen wil Hij zijn, verwijlen in een stukje brood.

Refrein:

Kom en zie de ned'righeid van God 3 x
en geef Hem heel de rijkdom van je hart.

Maak jij jezelf ook klein, heel klein voor onze God,
Hij wil je verheffen en hou niets meer voor jezelf,
maar geef je helemaal aan de God die zich aan jou geeft.

Refrein:

STILTE

GEBED NA DE COMMUNIE:

V: Heer, Gij hebt ons geheiligd; uw liefde omgeeft ons en blijft bij ons, altijd!
Zóveel houdt Gij van ons, dat Ge ons door Jezus' lijden en sterven verlost hebt. Geef dat we vol vreugde zijn omdat Hij de dood overwonnen heeft en verrezen is, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Allen: Amen

Aansluitend: ZJ nr.409: "Kom Schepper Geest "

Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

START PINKSTERNOVEENGEBED

Inleiding: priester Dirk Van der Linden

Samen met alle christenen in de hele wereld bereiden we ons biddend voor op het pinksterfeest. Jezus zelf gaf zijn leerlingen de opdracht "de belofte van de Vader af te wachten: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de Heilige Geest" (Handelingen 1,4-5).

In deze noveen staan we stil bij wat de Heilige Geest in ons wil bewerken. In de bijbel lezen we daarover in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten (5,22): "De Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing".

Belangrijk is dat we de Heilige Geest actief verwachten, Hem binnenlaten in alle domeinen van ons leven, Hem toelaten ons leven van binnenuit te vernieuwen en zijn leiding aanvaarden in ons denken, spreken en handelen. Laten we in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren, en ook daarna, vurig verlangen en bidden: "Kom, Heilige Geest."

Korte meditatie: deken Jürgen

De Heilige Geest brengt ons tot beter dingen : LIEFDE

Hoewel het niet gemakkelijk is om een definitie van liefde te geven, beschrijft de Bijbel wel hoe liefde wordt geuit. Liefde is bijvoorbeeld geduldig en vriendelijk. Liefde "verheugt zich in de waarheid. Ze verdraagt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verduurt alle dingen". Bij liefde komt ook een diepe genegenheid voor anderen kijken, oprechte bezorgdheid en een innige gehechtheid. Maar een gebrek aan liefde uit zich in jaloezie, trots, ongepast gedrag, egoïsme en een haatdragende, wrokkige houding. In tegenstelling tot zulke nare eigenschappen is de liefde die we willen ontwikkelen niet zelfzuchtig (1 Korintiërs 13,4-8)

Gebed om de Heilige Geest

Allen:

Vader God,
dank U dat U mij laat zien hoe echte liefde eruit ziet.
Maak mij volmaakt in uw liefde
door me te laten zien welke delen van mijn leven
niet in overeenstemming zijn met uw Heilige Geest.
Toon mij waar ik egoïstisch en snel kwaad ben,
zodat ik deze dingen aan U kan overgeven
en U mij uw onbaatzuchtige liefde ervoor in de plaats kunt geven.
Omvorm mij in iemand die anderen liefheeft
zoals U mij liefheeft.
Amen.

GEBED TOT DE HEILIGE GEEST:

Lieve mensen laten wij krachtig bidden en verwachtend de Geest aanroepen
na elke zin: **KOM, HEILIGE GEEST !**

A:	Gave van de Vader en de Zoon	kom, Heilige Geest
	Liefde van de Vader	kom, Heilige Geest
	Liefde van de Zoon	kom, Heilige Geest
	Licht van God	kom, Heilige Geest
	Kracht van de allerhoogste	kom, Heilige Geest
	Gij die leven geeft	kom, Heilige Geest
	Goddelijke inspiratie	kom, Heilige Geest

Veni Sancte Spiritus 3x

S:	Bron van Liefde	kom, Heilige Geest
	Bron van Vrede en Vreugde	kom, Heilige Geest
	Bron van Geduld	kom, Heilige Geest
	Bron van Vriendelijkheid	kom, Heilige Geest
	Bron van Goedheid en Trouw	kom, Heilige Geest
	Bron van Zachtheid	kom, Heilige Geest
	Bron van Ingetogenheid	kom, Heilige Geest

Veni Sancte Spiritus 3x

A:	Zalving van God	kom, Heilige Geest
	Trooster en Helper	kom, Heilige Geest
	Die ons maakt tot een tempel van de Heer	kom, Heilige Geest
	Die bidt in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen	kom, Heilige Geest
	Die eenheid schept	kom, Heilige Geest
	Die de Kerk bezielt en leidt	kom, Heilige Geest
	Die alles nieuw maakt	kom, Heilige Geest

Veni Sancte Spiritus 3x

S:	Geest van Waarheid	kom, Heilige Geest
	Geest van Wijsheid en Verstand	kom, Heilige Geest
	Geest van Raad en Sterkte	kom, Heilige Geest
	Geest van Kennis en Godsvrucht	kom, Heilige Geest
	Geest van Genade en Gebed	kom, Heilige Geest
	Geest van Vertrouwen	kom, Heilige Geest
	Geest van Zachtheid en Nederigheid	kom, Heilige Geest

Veni Sancte Spiritus 3x

A:	Heilig Vuur	kom, Heilige Geest
	Stroom van levend water	kom, Heilige Geest
	Brandende Liefde	kom, Heilige Geest
	Bron van genade	kom, Heilige Geest
	Bron van liefde	kom, Heilige Geest
	Bron van heiligheid	kom, Heilige Geest
	Bron van geloof, hoop en liefde	kom, Heilige Geest

Veni Sancte Spiritus 3x

S:	Kracht in de strijd	kom, Heilige Geest
	Sterkte in het lijden	kom, Heilige Geest
	Uit U komt alle goeds voort	kom, Heilige Geest
	Leg de gezindheid van Jezus in ons hart	kom, Heilige Geest
	Leid ons op de rechte weg	kom, Heilige Geest
	Maak ons tot vurige getuigen van Gods liefde	kom, Heilige Geest
	Schenk nieuw leven, kracht en vuur	kom, Heilige Geest

Veni Sancte Spiritus 3x

A:	Kom, Schepper Geest, daal op ons neer	kom, Heilige Geest
	Bron waaruit het leven springt	kom, Heilige Geest
	Liefdevuur dat ons doordringt	kom, Heilige Geest
	Genees en vernieuw het hart van de mensheid	kom, Heilige Geest
	Openbaar Gods liefde aan ieder mensenkind	kom, Heilige Geest
	Blaas met uw frisse adem over onze wereld	kom, Heilige Geest
	Wij verwachten U met groot verlangen	kom, Heilige Geest

Veni Sancte Spiritus 3x

Dankwoordje en oproep om noveen mee te bidden + duiding noveenboekjes door deken Jurgen.

ZENDING EN ZEGEN

Negen dagen lang zullen wij verlangend bidden.

We verwachten vurig dat de Vader zijn Heilige Geest opnieuw krachtig en overvloedig uitstort.

Daartoe zende en zegene u + **God de Vader, + de Zoon en + de Heilige Geest. Amen.**

Lied: Ga dan in Zijn naam

Wij zijn Gods kind'ren,
verlost door zijn lijden,
vrij door wat Hij heeft volbracht;
Heilige priesters,
een licht voor de volken,
één in zijn Geest, vol van zijn kracht.

Refrein:

Ga dan in zijn naam,
verkondig Jezus' naam.
Kind'ren van God, sta nu op in zijn kracht
en verkondig Jezus,
Redder, Verlosser en Heer.

Hoor je de wind van de Geest
ons vertellen:
eens komt de tijd aan zijn eind.
Machten van hemel en aarde,
zij wank'len:
alles wordt nieuw, Jezus verschijnt.

Refrein:

Ga dan in zijn naam,
verkondig Jezus' naam.
Kind'ren van God, sta nu op in zijn kracht
en verkondig Jezus,
Redder, Verlosser en Heer.

Jezus is Heer... (4x)

Bij het buitengaan worden graag de pinksternoveenboekjes overhandigd aan diegenen die er nog geen hebben.