

‘wie gelooft in de verrijzenis wordt nooit angstig voor het leven’

Dat werd heel treffend verwoord in een tekst van Antoon Vandeputte,
in het dagelijkse leven aalmoezenier in de gevangenis van Brugge:

’t Is zalig Pasen vieren
als mensen die dood waren voor elkaar
weer spreken gaan.

’t Is zalig Pasen vieren
als huizen die gesloten waren voor elkaar
weer open gaan.

’t Is zalig Pasen vieren
als mensen die afhaakten omwille van elkaar
weer verder gaan.

’t Is zalig Pasen vieren
als muren die we bouwden tussen elkaar
weer neer gaan.

’t Is zalig Pasen vieren
als Zijn levensverhaal
steeds verder gaat.

’t Is zalig Pasen vieren
als mensen die zijn verhaal
waar ook hebben aanhoord,
het weten te beleven met elkaar.

Antoon Vandeputte