



Iedereen heeft water nodig: mensen, dieren, planten en bloemen. Niemand kan zonder water. Water is heel belangrijk om te kunnen leven. Probeer het geluid dat water maakt, na te doen.

Mensen hebben water nodig om te drinken, om zich te wassen, om dingen proper te maken, om te koken, om te zwemmen en voor nog vele andere dingen. Denk terug aan deze morgen toen je opstond. Wanneer heb jij vandaag water gezien, water gehoord, water gevoeld, water geproefd of water gebruikt?

Water wordt ook gebruikt wanneer iemand gedoopt wordt. Ben je al eens bij een doop geweest? Wat weet je er nog van? Wat gebeurde er toen?

Water is onmisbaar voor mensen, dieren en planten, voor al wat leeft. Water staat symbool voor leven, voor 'volop leven'. Wanneer heb jij het gevoel dat je leeft tot in de toppen van je tenen? Vertel erover.

Water wordt ook gebruikt wanneer iemand gedoopt wordt. Ook hier heeft water met leven te maken, met leven als christen. Ben je al eens erbij geweest toen iemand gedoopt werd? Wat herinner je je? Wat gebeurde er toen?

Als je gedoopt bent, betekent dat dan iets voor jou of niet? Maakt dat je leven anders? Vertel erover.

